

# Gesmolten

---



O.L.V. Gesneuveld



---

Zomer 2003.

# O.L.V. Gesneuveld

## **Voorzitter**

Luc Selen  
Johan van Soesdijkstraat 26 I  
1111 BD Diemen  
020-4630145  
[LucSelen@hotmail.com](mailto:LucSelen@hotmail.com)

## **Secretaris**

Marjan Koerselman  
Edisonstraat 108  
3553 BW Utrecht  
030-2618225  
[MarjanKoerselman@yahoo.com](mailto:MarjanKoerselman@yahoo.com)

## **Penningmeester**

Jan Jelle Sijbesma  
Pharus 270  
1503 ED Zaandam  
075-6356089  
[JanJelle@xs4all.nl](mailto:JanJelle@xs4all.nl)

## **Girorekening**

84.06.455 t.n.v. Gesneuveld te Zaandam

## **Internet adres**

[www.geocities.com/gesneuveld](http://www.geocities.com/gesneuveld)

## **Mail adres**

[Gesneuveld@yahoo.com](mailto:Gesneuveld@yahoo.com)

## **Redactie**

Johan Kunnen  
Gildenburg 60  
2804 VK Gouda  
0182-530229 / 06-25228739  
[Johan\\_Kunnen@hetnet.nl](mailto:Johan_Kunnen@hetnet.nl)

## Inhoudsopgave

<b>1 Van de redactie</b>	<b>1</b>
<b>2 Van het bestuur</b>	<b>1</b>
<b>3 Mededelingen van het bestuur</b>	<b>2</b>
3.1 Activiteiten . . . .	2
3.2 Agenda . . . . .	3
<b>4 Deventer op Stelten</b>	<b>3</b>
<b>5 Zestien interessante vragen</b>	<b>5</b>
<b>6 Manhay, Hemelvaartweekend 2003 !</b>	<b>6</b>
<b>7 En wat doe doe jij nou ?</b>	<b>11</b>

### 1 Van de redactie

Beste Gesneuvelden,

Na lang wachten, ligt hier dan eindelijk een nieuwe "Gesmolten" op de stoep. Ik wil beginnen met mijn verontschuldgingen aan te bieden aan iedereen die de vorige editie (Winter 2002/2003) niet heeft ontvangen. De manier van verzending door middel van etiketten op het blad,

wordt kennelijk niet altijd even goed door de heren en dames van de PTT geaccepteerd. Daarom zal ik vanaf heden van Enveloppen gebruik gaan maken.

Tussen deze en de vorige versie zit al weer ongeveer een half jaar. Tja de tijd gaat best snel en het idee om tijdens de vakantieperiode een "Gesmolten" te gaan maken is eigenlijk ook niet zo'n succes geweest omdat iedereen afwezig bleek te zijn. Maar goed, nu alle kopij binnen is, blijkt dat ik het kort moet houden, wil ik nog enige ruimte voor foto's overhouden.

Ik wens iedereen veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,

Johan.

### 2 Van het bestuur

Aangezien de voorzitter immer druk is met andere werkzaamheden en de redactie nu toch wel echt graag de Gesmolten wilde maken, deze keer een "van het bestuur" in plaats van "van de voorzitter".

Sinds de vorige Gesmolten zijn er inmiddels alweer een aantal activiteiten geweest. Na het kerstdiner van eind december is in mei een groepje sportievelingen wezen fietsen in de Ardennen. Hiervoor was een riante woning gehuurd in het dorpje Manhay en werden de dagen rond Hemelvaart besteed aan racefietsen, mountainbiken, kanoen en veel foto's maken. De organisatie was in handen van Johan en Erich en verliep weer vlekkeloos.

Begin juli werd een wat minder sportieve activiteit gehouden, omdat natuurlijk niet iedere Gesneuvelde nog een actieve sporter is, en niet iedereen in het bezit is van de benodigdheden die je voor sommige sporten nou eenmaal nodig hebt. Er werd een stadswandeling door Deventer gemaakt, en er werd gekeken naar het straattheater dat in dat weekend werd gehouden. Hoewel de organisatie (Josée) zelf moest werken, werd het een gezellige middag en avond.

Voor de komende tijd staat er een barbecue op het programma, die als dit nummer in

je brievenbus is gevallen waarschijnlijk al zal zijn gehouden. Daarna is het plan om eind oktober / begin november een grote activiteit te houden in Utrecht, waarbij onze "kernactiviteit", namelijk het schaatsen, weer eens uit de kast getrokken zal worden. Om het lidmaatschap van Gesneuveld ook voor de nieuwe lichter te stimuleren, is het de bedoeling ook een aantal bijna afgestudeerde Skeuvelaars hiervoor uit te nodigen. In toenemende mate gaan de huidige leden huizen kopen en trouwen en dat soort burgerlijke dingen. Het zou natuurlijk fijn zijn als er wat nieuwe aanwas komt, die niet alleen maar over hypotheek en verbouwingen praten, maar die de Gesneuveld-bijeenkomsten op komen leuken met stoere studenten-bierverhalen. Tenslotte is het ook altijd leuk om weer eens wat nieuwe mensen te leren kennen, die misschien niet in jouw Skeuveltijd lid zijn geweest. En hopelijk komen een aantal huidige Gesneuvelden die we een tijd niet meer hebben gezien ook weer eens op een activiteit!

Dus tot ziens op de volgende activiteit?!?!

Namens het bestuur,

Marjan.

## 3 Mededelingen van het bestuur

### 3.1 Activiteiten

Van de laatst gehouden activiteiten, het fietsweekend in de Ardennen en het straattheater in Deventer, zijn de foto's te bezichtigen op <http://go.to/gesneuveld>.

### 3.2 Agenda

Zaterdag 6 September<sup>1</sup> staat er een barbecue op het programma. Deze zal worden gehouden in de tuin van Erich. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar [gesneuveld@yahoo.com](mailto:gesneuveld@yahoo.com) en/of [erich.dijk@hetnet.nl](mailto:erich.dijk@hetnet.nl).

Het barbecue-adres is:

<sup>1</sup>Inschrijving heeft inmiddels al via de elektronische mail plaatsgehad aangezien deze wat sneller is.

Beetsdijkje 1  
1474 HP Oosthuizen  
Telefoon 0299-402 977

Het is mogelijk om te blijven slapen, graag wel even melden i.v.m. ontbijt inkopen e.d. En ook mag je natuurlijk je aanhang meenemen (bijvoorbeeld als bob).

Hopelijk snel tot ziens!

Marjan.

## 4 Deventer op Stelten

Op 5 juli 2003 verzamelden zo'n twaalf gesneuvelden, waaronder ondergetekende, zich in Deventer voor een uitstapje. Van tevoren was nadrukkelijk aangekondigd dat er geen sportieve uitpattingen zouden gaan plaatsvinden: Gesneuveld ging Cultureel. Josée was deze keer de organisatie. Zij had een stadswandeling met gids geregeld, een leuke eetlocatie gereserveerd en het geheel gepland tijdens het jaarlijkse straattheaterfestival 'Deventer op Stelten'. Alle ingrediënten voor een leuk cultureel dagje waren dus aanwezig.

Helaas had een lastige rooster-maker op haar werk haar ingedeeld voor deze zelfde zaterdagmiddag, zodat ze een groot deel van haar eigen uitje moet missen. Dat is toch wel wat je noemt 'vette pech'! Voor mij was dit ook wel een interessant uitje; ik was benieuwd wat ik als geboren en getogen Deventenaar nog zou opsteken. Ik kan jullie verzekeren dat ik me niet verveeld heb! Het was druk deze zaterdagmiddag, verschrikkelijk druk, en het werd mij weer eens duidelijk dat een mobieltje op zo'n dag toch erg handig is. Wij verzamelden ons voor de bibliotheek, alwaar de gids ons ophaalde en meenam voor een rondleiding. Hij had een boel interessante feiten te vertellen en veel mensen konden achteraf zeggen dat ze niet wisten dat Deventer zo'n rijke historie heeft.

Nadat we de gids hadden uitgezwaaid, hadden afgerekend bij Josée en Josée hadden uitgezwaaid, besloten we iets te gaan drinken. Omdat het zo vreselijk druk was, eindigden we in het restaurant van de



V&D. Deze toplocatie bood ons nog plaats op het dakterras. Hier voegde Stephan zich bij de groep (met dank aan de mobiel). Vervolgens werd koers gezet naar een terras. Hier werden we opgeschrikt door een paar monsterlijke gedrochten (op stelten) die ons natspoten met een waterpistool. Aangezien dit ook Cultuur was, mocht er niet over gezeurd worden. Het was zelfs wel lekker fris.

Het eten vond plaats in de kelder van café de Brave Broeder, een prachtige maar stoffige ruimte vol oude boeken

en schilderijen van monniken. Hier smulden wij onze buikjes rond. Dat het gehalte burgersmet-geld steeds maar stijgt bij Gesneuveld, was goed te zien aan de luxe kloosterkoffies die als toetje werden besteld. Intussen werden nog wat foto's gemaakt (veel megapixels), terwijl de temperatuur gestaag opliep.

Het avondprogramma bestond uit meer straattheater, ijs eten tegen woekerprijzen en bier bestellen bij een jongen in een soort astronautenpak. Ik had zo'n mobiele tap alleen eerder gezien voor koffie in de trein, bij een experiment van de NS, maar ervaren festivalgangers verzekerden mij dat dit op popfestivals altijd zo ging.

Tegen elven verdwenen steeds meer mensen naar huis per trein of auto. Josée voegde zich na haar werk nog even bij ons. Tenslotte besloten we er een punt achter te zetten, en was er weer een geslaagd uitje ten einde.

Maartje.

## 5 Zestien interessante vragen

Aangezien het aantal gesneuvelden boven de 25 is gekomen, en niet iedereen meer onmiddellijk de nieuwe leden (her)kent, is het de bedoeling dat alle nieuwe leden zich voortaan in het clubblad voorstellen door zestien interessante vragen te beantwoorden. Op deze manier kunnen de mensen die het nieuwe lid nog niet kennen zich een beeld vormen, en de mensen die het nieuwe lid al wel kenden kunnen even checken hoe het gesteld is met bijvoorbeeld het burgergehalte van het nieuwe lid.

Ook als je als huidig lid de behoefte voelt om deze zestien vragen in te vullen, kun je dit natuurlijk doen [gesneuveld@yahoo.com](mailto:gesneuveld@yahoo.com)

Hier komen de eerste zestien interessante vragen met bijbehorende antwoorden.

1. Welke naam staat er in je paspoort?

Jan Anne Woelders

2. Hoeveel kaarsjes stonden

- er op je laatste verjaardagstaart?
- 31, hadden ze erop kunnen zetten tenminste
3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)
- twee-onder-één-kap
4. Welke scholen heb je doorlopen?
- MAVO-MTS-HTS
5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?
- schaatser en geen boer
6. Wat ben je geworden?
- Werktuigbouwkundig ingenieur
7. Hoe leuk vind je je werk?
- Niet! Maar geen drama hoor.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
- Een keer of twee; een trainingskampje noem ik dan ook maar even vakantie
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
- Frankrijk, als er maar bergen zijn om overheen te fietsen of te lopen.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
- Niets van dit alles!?
11. Bedtijd?
- Na twaalven . . .
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
- Een stuk of 10, maar da's inclusief de wijntjes bij het eten.
13. Wanneer was je Skeuvelid?
- Pfff, al lang geleden, ben van de lichtung Selen, Dijk en Koerselman
14. Welke pr's heb je staan?
- 40.1-1.19.81-2.00.34-4.13.55-7.28.76-15.48.15... en ik heb ook nog een PR op de 10 km rechtsoom.
15. Welke sporten beoefen je nu?





## 6 Manhay, Hemelvaartweekend 2003 !

Schaatsen, wielrennen,  
hardlopen, skeeleren,  
ATB'en

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?

P halen voor de opleiding fysiotherapie waaraan ik in September ga beginnen.

Het was de woensdag voor Hemelvaart, en Erich besloot de vruchten te gaan plukken van de jarenlange voorbereiding van wat uiteindelijk een topweekend zal blijken. Hij had namelijk met Johan geloot en aan hem viel de eer te beurt om als eerste te mogen afreizen naar de prachtige Ardennen en op zoek te gaan naar de bewuste Rue de nogwat in



Manhay om de sleutel in ontvangst te nemen van het buitengewoon aardige stulpje dat de komende vier dagen dienst zou doen als uitvals- en neerplofbasis voor 11 fanatieke fietsers, waaronder dus ook Erich. Nadat hij de koelkast had gevuld en op standje zes had gezet, ging hij op de uitkijk staan in de hoop dat de andere Gesneuvelden hem zagen staan en niet het huisje voorbij reden, wat toch wel regelmatig gebeurde. Tot er zich 's-avonds een dik pak Nederland-

se auto's voor de deur had gevormd en het haast onmogelijk was dit Nederlandse kamp over het hoofd te zien. Tegen de avond en daarna druppelde iedereen België binnen en binnen de kortste keren gonsde het bij het vallen van de schemering in het huisje van de verhalen over files en flitspalen, Skeuvelds en Gesneuvelden, terwijl onze helden genoten van een pilsje of een wijntje, maar toch vooral van elkaar en de gedachte aan het heerlijke fietsavontuur voor de boeg. Een (1) enkeling ba-



lanceerde buiten op de vensterbank en negeerde voor de zoveelste maal de waarschuwendende teksten op zijn pakje sigaretten.

De volgende dag ging het er dan eindelijk echt van komen. De meegereisde monteurs waren in alle vroegte begonnen met het prepareren van de fietsjes voor de eerste etappe, een opwarmertje voor de meesten, een vroege nekslag in dit weekend voor sommigen.

De eerste kilometertjes en de stevige klimmetjes waren

goed vol te houden, maar ja, niet iedereen was even goed op dit weekend voorbereid, en het moment dat de minder getrainde mensen door de mand zouden vallen, kon dus ook niet lang uitblijven. En ja hoor, terwijl sommige mensen op een terras vermakelijk toekeken, bestormde het toen nog voltallige pelotonnetje Gesneuvelden de naast het terras liggende helling onder leiding van Ilse ("Volgens mij moeten we hier heen !"). Deze helling van, naar mijn schatting, 25 procent, was kort maar uiterst krachtig. Het was dan ook geen wonder dat hierna de groep niet meer bij elkaar te houden was, het klasseverschil was overduidelijk. Erich en ik moesten de groep laten gaan, en gelukkig wilde Ester ons wel terug naar de villa brengen. Ternauwernood wisten we de tocht via 'de makkelijke weg' te volbrengen. Afzien, afzien, afzien !!!! Ester reed overigens fluitend bergop en kon heerlijk genieten van de normaal gesproken zeldzame voorjaarszon in de Ardennen. Later arriveerde ook de grote groep en



kon er weer lekker gegeten en gedronken worden, allicht met mate, want ook de volgende dag zou niet voor de poes zijn.

En de tweede dag was zeker niet voor de poes. Het was weer warm, en de hellingen niet minder steil. Ook waren er minder mensen om achter te fietsen omdat de grootste bikkels gingen mountainbiken. De twee groepen zouden elkaar treffen in La Roche, de mountainbikers gingen natuurlijk met de auto en konden

dus nadien mooi boodschappen doen. O ja, Robert en Marjan konden na het mountainbiken niet meer op de bordjes kijken of zoiets, en waren dus even verdwaald. Maar gelukkig kwamen ze toch nog terecht en zo zat iedereen lekker in La Roche van een drankje te genieten.

Zaterdag is voor mij een beetje wazig; er werd hard gefietst en ik deed zelfs mee; ik ben de Stockeu opgefietst (overigens de enige MET rugzak!) en daarna weet ik niets meer te

herinneren, behalve een flensje met poedersuiker en Ilse die altijd voor mij fietste op de terugweg. Anderen waren wat fitter en namen de Stockeu gewoon nog een paar keer, waarschijnlijk om extra eetlust op te wekken voor het etentje bij de pizzeria van die avond. Ons laatste diner in de Ardennen werd afgesloten met een wandeling naar het huis, en dat was eigenlijk achteraf toch best wel ver ...

O ja, zondag hebben we geloof ik ook nog gefietst en toen ging iedereen weer naar huis!

GB.

## 7 En wat doe doe jij nou ?

Nou ik doe van alles, maar helaas ben ik het merendeel van mijn tijd (=40 uur per week) bezig met werken. Werken als constructeur bij ASML in Veldhoven.

Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als vakantie dagen om er een paar keer per jaar tussen-

uit te kunnen. Ik ben net terug van een klim vakantie. Heb een weekje een beginners (voorklim) rotsklimcursus gevolgd in Zuid Frankrijk. Klimmen is erg leuk, maar voor klimmen heeft wel het nadeel dat je kunt vallen. Als het goed is val je veilig en wordt je val gebroken door de persoon die je zekert en de elasticiteit in het touw. Gevaarlijk is het als je laag bij de grond valt. De speling en rek in het touw zijn dan zo groot dat je al op de grond ligt voor dat je val gebroken is. Ik heb maar een echte voorklimmers val gemaakt en wel op mijn allerlaatste klim van deze vakantie. Ik had ongeveer 7 meter geklommen toen ik bij de vierde haak aankwam. Op het moment dat ik me wilde inhaken glipte ik weg en stuiterde 5 meter naar beneden. Je wild niet weten hoe snel dat gaat met een valversnelling van  $10m/s^2$ ! Normaal gesproken zou zo'n val niet zo veel voorstellen, maar in dit geval liep er een pad naast de rots stijl omhoog. Ik lande dus op het zo'n twee meter hoger gelegen pad. Even rekenen: 7 meter klim-

men min 5 meter vallen - 2 meter van het pad = 0 meter van de grond: Ik heb in het laatste stukje van mijn val net de grond getoucheerd en dat kan ik nog steeds een beetje voelen aan mijn rechter bil. Dat was achteraf best wel een beetje schrikken!

Voor de rest laat ik het mij goed gaan! Ik schaats een keer per week in de winter bij ijsclub Eindhoven op de mooie half overdekte baan alhier in het Eindhovense. In de zomer fiets ik een beetje op de race fiets en mountainbike. De mountainbike heeft een beetje het nadeel dat je eigenlijk een auto nodig hebt om leuke mountainbike sites op te zoeken, want fietsen met een atb op de weg dat sucks. Gelukkig is er een leuk parkoersje op ongeveer 4 km van mijn huis. Er is een groot rondje van ongeveer 40 min voor de warming up en dan een kleiner rondje van een kleine 30 min met heel veel op achtbaan lijkende bochten en kleine op en neergaande heuveltjes! Alle tijden zijn natuurlijk gerelateerd aan mijn fiets tempo en dat is een ge-

moedelijk tempo. Voor de afwisseling doe ik ook nog steeds aan paardrijden. Binnen rijden is best wel een beetje saai maar gelukkig is dan na afloop de bar gezellig. Zo nu en dan gaan we ook wel naar buiten, dat is altijd leuk. We zien altijd wel een paar hertjes in het bos.

Ik ben alweer druk bezig met het plannen van de volgende vakanties. Deze zullen gevuld worden met een gevorderde alpine klim cursus volgende zomer en in de winter een paar (toer)ski tochten, maar eerst nog even drie weken kampeer wandeltocht op Tasmanië in december-januari! Groetjes en laat het jullie ook goed gaan.

Stephan<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Stephan heeft de eer om een volgende persoon voor deze rubriek uit te kiezen aan mij gelaten, daarom verzoek ik Simone om de volgende keer deze rubriek te vullen.