

# Gesmolten

---



O.L.V. Gesneuveld



---

Zomer 2002.

# O.L.V. Gesneuveld

## **Voorzitter**

Luc Selen  
Archimedesplantsoen 74-2  
1098 KG Amsterdam  
020-4630145  
[LucSelen@hotmail.com](mailto:LucSelen@hotmail.com)

## **Secretaris**

Marjan Koerselman  
Kanaalstraat 98 bis  
3531 CM Utrecht  
030-2618225  
[MarjanKoerselman@yahoo.com](mailto:MarjanKoerselman@yahoo.com)

## **Penningmeester**

Jan Jelle Sijbesma  
Pharus 270  
1503 ED Zaandam  
075-6356089  
[JanJelle@xs4all.nl](mailto:JanJelle@xs4all.nl)

## **Girorekening**

84.06.455 t.n.v. Gesneuveld te Zaandam

## **Internet adres**

[www.geocities.com/gesneuveld](http://www.geocities.com/gesneuveld)

## **Mail adres**

[Gesneuveld@yahoo.com](mailto:Gesneuveld@yahoo.com)

## **Redactie**

Josée Henckens  
Breitnerlaan 2  
3735 LW Bosch en Duin  
030-6914306 / 06-41285517  
[JMHenckens@hotmail.com](mailto:JMHenckens@hotmail.com)

Johan Kunnen  
Gildenburg 60  
2804 VK Gouda  
0182-530229  
[Johan\\_Kunnen@hetnet.nl](mailto:Johan_Kunnen@hetnet.nl)

## Inhoudsopgave

- 1 Van de redactie**
- 2 Van de voorzitter**
- 3 Mededelingen van het bestuur**
  - 3.1 Donaties aan de Skeuvel . . . . .
  - 3.2 Volgende activiteit
  - 3.3 Mountainbiken ! .
  - 3.4 Foto's voor de homepage . . . . .
  - 3.5 Adreswijzigingen
  - 3.6 Weekend Limburg
- 4 En wat doe jij nou ?**

### 1 Van de redactie

Aangezien de reda (Josée) momenteel in de Verenigde Staten zit, heb ik (Johan) aangeboden om de redactie van ons clubblad even over te nemen. Vandaar dat het clubblad een iets andere layout heeft dan we gewend waren.

Mocht het zo zijn dat er iets als een template voor "Gesmolten" bestond, dan ben ik niet in het bezit daarvan, dus ben ik zo vrij geweest om het één en ander te wijzigen. Dankzij mijn re-

dactionele ervaring bij de Skeuvel, heb ik altijd met bijzondere belangstelling gevolgd wat andere redacties er van bakten. Ik heb vooral met behoorlijk wat jaloezie gekeken naar de versies van "IJscontact" in de tijd dat Ronald de Lange hoofdredacteur was. Dus heb ik besloten om "Gesmolten" eens behoorlijk te restylen.

De planning was dat "Gesmolten" voor mijn vakantie uit zou komen. Echter omdat het nogal lastig bleek om de kopij bij elkaar te krijgen, is het uiteindelijk toch na mijn vakantie geworden. Bij deze wil ik Marjan nog bedanken voor de foto's van het fietsweekend.

Er is in de afgelopen tijd weer van alles gebeurd, het schaatsseizoen is inmiddels al lang weer achter de rug. Menig Gesneuvelde heeft al weer behoorlijk wat kilometers gefietst. Aan het einde van het schaatsseizoen zijn we nog op initiatief van Marga met een groep naar de World cup in Heerenveen geweest. Een groot deel van ons is gedurende het Hemelvaartweekend in Limburg geweest om daar onder ander Limburg's mooiste te fietsen. De re-

da heeft een weekend later vastgesteld dat er ook Gesneuvelden deelnamen aan de Elfstedentocht op de fiets. Dit was echter alleen weggelegd voor de echte bikkels. Hierbij neem ik mijn helm<sup>1</sup> af voor degene die tijdens Limburg's mooiste het meest afgezien heeft en desondanks tijdens de Elfstedentocht weer van de partij was, chapeau Erich !

Inmiddels heb ik nog eens in de Alpen gekeken hoe de Skeuvel tegenwoordig fietst, ik dacht behoorlijk hard, maar dat viel best wel mee. Een groep leden van de Skeuvel is samen met een groep Klein Verzetters naar de Alpen afgereisd en heeft daar een aantal cols bedwongen. Ik neem aan dat er wel een verslag van dit gebeuren in de "IJSCO" zal gaan verschijnen. Ik kan meerdere redenen aanvoeren waarom het drietal Gesneuvelden<sup>2</sup> dat ook mee was op deze reis negatieve burgerpunten verdient, onder andere het aanvoeren van de bierstreeplijst door Marko en de wijnstreeplijst door ondergetekende. De Skeuvelaars van tegenwoordig lijken steeds serieuzer te worden. Alles

moet bovendien veel luxer. Vroeger gingen we nog met een vee-wagen en een aantal tenten. Tegenwoordig zitten ze in een Chalet. Ondanks het feit dat vroeger bijna alles beter was, heb ik toch een zeer geslaagde vakantie gehad.

Ik wil bij deze iedereen die nog op vakantie gaat een prettige zomervakantie toewensen !

Met vriendelijke groeten,

De reda.

## 2 Van de voorzitter

De voorzitter heeft de eer om drie keer per jaar een blaas te schrijven in "Gesmolten". Het is bekend dat onze voorzitter een druk baasje is. Deze keer heeft hij kennelijk een dusdanig gebrek aan tijd dat hij niet in staat is gebleken om een blaas te produceren. Omdat het inmiddels toch hoog tijd is dat er weer een "Gesmolten"verschijnt, moeten we het deze keer dus maar zonder voorzittersblaas doen . . .

---

<sup>1</sup>Een pet draag ik nooit.

<sup>2</sup>Te weten Marko, Ilse en Johan

## 3 Mededelingen van het bestuur

### 3.1 Donaties aan de Skeuvel

Zoals ook vorige keer gemeld in de "Gesmolten", is er het een en ander verandert in de hoogte van het lidmaatschap van Gesneuveld: nu kost een jaar lang lid zijn van deze schitterende oudledenvereniging nog slechts 7 euro. Dit komt doordat de donatie aan de Skeuvel niet langer aan het lidmaatschap van Gesneuveld is gekoppeld. Je kunt natuurlijk nog wel gewoon donaties aan de Skeuvel (blijven) doen, kosten hiervoor zijn 22.50 euro per jaar en je krijgt hiervoor het clubblad "IJscontact" in de bus, en je mag mee blijven doen aan activiteiten die door de Skeuvel worden georganiseerd. Meer informatie over de Skeuvel vind je natuurlijk op [www.skeuvel.nl](http://www.skeuvel.nl).

### 3.2 Volgende activiteit

Na de fietsvakantie oftewel het fietstrainingskamp in de Limburgse heuvels met Hemelvaart is het inmiddels duidelijk waar



en wanneer de volgende activiteit plaats zal vinden. Echter, suggesties voor de daarna volgende activiteit zijn uiteraard welkom bij de bestuursleden! (eigen initiatieven worden gewaardeerd, en er gaan stemmen op om een puntenmindering op de BUMA-lijst hiervoor te garanderen)

### 3.3 Mountainbiken !

Het volgende Gesneuveld-uitje is gepland op zaterdag 31 augustus in Alkmaar.

Een indicatie van het programma:

- Rond 14 uur verzamelen in



het pittoreske Alkmaar;

- Rond 15 uur fietsen op het beste mountainbike-parcours van Nederland in Schoorl;
- Daarna douchen en eten;
- 's Avonds verkennen van Alkmaar by night oftewel lekker borrelen.

Het is mogelijk om later in het programma in te stappen, mocht je niet zo'n mountainbikeliefhebber zijn. En een klein rondje fietsen over het fietspad kan natuurlijk ook.

Opgaves voor dit evenement graag bij onze gastvrouw

in Alkmaar, Ester dus, op [EOudeNijhuis@alkmaar.nl](mailto:EOudeNijhuis@alkmaar.nl) en graag CC richting JanJelle, [janjelle@xs4all.nl](mailto:janjelle@xs4all.nl) zodat zij kunnen zorgen voor voldoende fietsen, slaapplekken en andere zaken.

### 3.4 Foto's voor de homepage

Als jij ook op één van de activiteiten bent geweest en daarbij je rolletje hebt volgeschoten, kun je deze foto's natuurlijk ook opsturen of doormailen, zodat ze op de Gesneuveld-site kunnen worden geplaatst. Ook de mensen die niet op de activiteit konden komen, kunnen dan zien wat ze hebben gemist! Voor de laatste nieuwtjes,

verslagen en foto's kun je altijd kijken op <http://go.to/gesneuveld>.

### 3.5 Adreswijzigingen

Als je binnenkort gaat verhuizen, van (mobiel) nummer bent verandert of als je gegevens niet goed in de ledenlijst staan, kun je de wijzigingen doorgeven aan de secretaris van Gesneuveld, door te mailen naar [gesneuveld@yahoo.com](mailto:gesneuveld@yahoo.com).

### 3.6 Weekend Limburg

Een aantal mensen had na de barbecue, althans dat geloof ik, het idee opgevat om net als in vroegere tijden weer eens een fietsweekend te houden. Dit keer

niet met als doel karaktertraining maar meer als prettig tijdsverdrijf en voor het ophalen van herinneringen aan de tijd toen er nog regelmatig op het toen nog niet krakende en piepende vehikel getraind werd. Een vanzelfsprekende optie leek mij het aloude adres boven op de Gulpenberg, in de zelfde ruime sta-caravans, waar ikzelf in ieder geval een aantal Skeuvel trainingsweekenden heb doorgebracht en waaraan ik nog enkele pijnlijke herinneringen heb zoals een memorabele tocht naar Barak Michel en vise versa. Verbazing viel mij dan ook ten deel dat deze lokatie niet bij de initiatiefnemers van dit fietsweekend bekend was.

De bestemming Zuid-Limburg was niet geheel toevallig gekozen. Doel van Hemelvaartsdag was Limburg mooiste te rijden. Een aantal mensen zoals Johan en Robert kozen er voor een groot aantal kuitenbijters te bedwingen gedurende de een 150 km lange ronde, terwijl het overgrote deel koos voor de toeristische ronde door het iets noordelijker gelegen deel van Zuid Limburg. Voor een aantal mensen was dit echter te toeristisch. Die kozen dan ook voor



de complete 200 KM inclusief alle hellinkjes. Aangezien ondergetekende de fiets na de verhuizing van afgelopen weekend nog moest afstoffen leek de toeristenroute de meest geschikte.

Op donderdag ochtend vertrokken we, nadat we het gemak van de mobile telefoon optimaal hadden uitgenut en enkele financiële handelingen hadden verricht, vanaf het oude Pink pop festival terrein.

Na ongeveer 5 km onderweg te zijn passeerden we al gauw de start. De route bleek afwisselend glooiend en heuvelachtig, tot dat we op een gegeven moment door Stephan resoluut rechts af

gestuurd werden terwijl de bordjes echt naar links wezen. Nu was dit al enige malen meer gebeurd, deze keer was Stephan echter niet te overtuigen. Een goede keus, bleek achteraf daar de vader van Stephan, 50 m van de route af wonende, zojuist voor het eerst in zijn leven zelfstandig een vla(ai) had gebakken en hier erg graag vanaf wilde daar hij tijdens het bakken afgeleid werd wat resulteerde in een overmatig verkleuringsproces van de onderzijde van het overigens overheerlijke kruisbessenbaksel. Erich, echter, overschatte de voedingswaarde van het lekkernij wat leidde tot en-



kele onaangename momenten tijdens de eerste stop doordat er een fout gemaakt werd tijdens het beslissingsproces aangaande de richting van een zojuist ingenomen slok thee achterin de keel. Een aantal hellingen later, eigenlijk aan de voet van een helling, leidde dit tot de ergerniswekkende opmerking van een aantal passanten dat Heerenveen wel erg ver was om te lopen. Ondanks dat weigerde hij een lift aan te nemen van een paardenkar. De finish werd enkele uren later bereikt, waar de woorden van het vorige jaar herhaald werden dat hij dat nooit weer zou doen.

Het Hemelvaartweekend duurt meestal zo'n 4 dagen, aldus werd er nog meer gefietst. Algauw was er een splitsing tussen de echte levensgenieters die geen terrasje ongemoeid lieten en een aantal mensen waarbij de hoop nog leefde dat de glorie nog niet vergaan was. Hellinkjes kwamen en gingen, er werd een toeristisch bezoek gebracht aan een Skeuvellid met vla(ai), er werd bier gedronken, lekkende banden verwisseld, gegeten en nog meer vla en vlaai gegeten, plannen gemaakt voor verdere

uitjes en vakanties en zo voort. Burgelijksheidspuntjes werden vooral door de steeds bij Marjan bevestiging zoekende Robert gescoord. Op Zondag uiteindelijk liet het mooie weer ons in de steek, wat het teken was dat het weekend voorbij was en eenieder huiswaarts keerde en er een einde kwam aan een gezellig weekend waar wat mij betreft zeker een vervolg op komt. Op naar het volgende Gesneuveld uitje, BBQ in 8 bijvoorbeeld. Train ondertussen echter niet te veel, want dan sta je volgend jaar alleen maar meer te wachten.

Koos

## 4 En wat doe jij nou ?

Volgens traditioneel gebruik zal ik mij bij deze nadere kennismaking dan ook niet voorstellen. Wanneer ik de reeds verschenen exemplaren van ons professioneel ogende, glossy verenigingsblad "Gesmolten" er nog eens bij pak, dan zie ik dat de spitsafbijter zich helemaal niet bekend heeft gemaakt. Na een aantal keren goed lezen en een nadere kennismaking met de persoon in kwestie



wist ik wie de auteur was. De keren er na gaven de, door hun voorganger aangewezen, auteurs zich steeds eerder bloot. Toen ik in de vorige "Gesmolten" door Erwin werd aangewezen als volgende schrijver van deze rubriek, was ik op zijn zachtst gezegd verrast. Ik was toen dan wel oud-skeuvellid (1993-1998) maar feitelijk nog student. Het zou deze oproep van Erwin te veel eer worden aangedaan als ik zou zeggen dat dit net even dat zetje zou zijn geweest om mijn studie Bestuurskunde toch maar eens te gaan afronden. Maar om even de chronologie in de gaten te houden, zal ik eerst even kort schetsen wat ik in de tussentijd heb gedaan. In het

laatste kwartaal van 1998 heb ik mijn stageopdracht uitgevoerd bij één van de mooiste provincies van Nederland. Inderdaad de provincie met zijn wereldberoemde ijsbaan, die het afgelopen jaar enorm heeft geïnvesteerd zonder dat dit ook maar het geringste rendement heeft opgeleverd. De directie zal wel "geBUTTERaniseerd" zijn geweest. Ook heeft de "pride of the north" in deze provincie haar thuisbasis. Spelend in die prachtige pompeblêde shirts stelen zij de harten van alle voetballiefhebbers. Voordat ik alle bezienswaardigheden van deze provincie met haar tweede officiële taal van Nederland de revue laat passeren wil ik graag verder met de essentie van dit stuk: het voorstellen van mij als lid van Gesneuveld. Maar voor ik verder ga wil ik nog één kenmerk van deze prachtige provincie noemen: de elfstedentocht; die op elke denkbare manier wordt georganiseerd. Na deze periode had ik nog het enthousiasme en het geloof dat ik aansluitend met het afstuderen kon beginnen. Maar dit liep enige vertraging op en binnen mijn flexibele planning kon dat worden opgevangen.

Daarnaast vond ik bijzonder interessant om naast mijn studie te werken. Dit leverde niet alleen financieel wat op maar was bovendien een hele interessante ervaring waarvan ik zeer veel heb opgestoken. Door een gedwongen afwezigheid van mijn baas (ik noem het maar zo voor alle duidelijkheid), een zelfstandige binnen het Megapool-concern, kreeg dit aspect op een gegeven moment zelfs de overhand. Als kleine zelfstandige heeft hij natuurlijk niet de middelen om een blik personeelsleden open te trekken dus werd er binnen de groep gekeken naar de mogelijkheden. Ik dacht: "ach ik heb toch tijd zat, de tentamens zijn maar eens in de zoveel tijd dat zien we dan wel weer". En voor je het weet ben je weer driekwart jaar verder. Op een gegeven moment ben ik nog maar weer eens gaan nadenken en kwam tot de conclusie dat de wereld met een bul op zak toch meer mogelijkheden biedt. Dus toch maar eens kijken wat we nog moesten doen. Dit bleek enorm mee te vallen en voor dat het major-minor gebeuren zal worden ingevoerd, kan ik het wel hebben afgerond dacht ik

zo bij mijzelf. Dus even de kop erbij en eens serieus aan de slag. Dat was wel weer even wennen. Op een gegeven moment ben ik zelfs maar eens op zoek gegaan naar een afstudeerplaats. Na een eerste inventarisatie werd ik door een goede vriendin (ik zal geen namen noemen, maar Ester nogmaals bedankt) gewezen op een zeer interessant project van de VNG en het ministerie van BZK; de Vernieuwingsimpuls. (voor afkortingen en nadere gegevens over het project of beide organisaties kunnen jullie altijd even contact opnemen met de auteur van dit stuk). Na een gesprek met een afvaardiging van deze club ben ik naar Den Haag gegaan. Ook dit was een zeer interessante en leerzame periode. De laatste zaken in zake mijn studie werden al snel afgerond en het ging er steeds meer op lijken dat ik mijn studie zou afronden. En ja hoor in maart 2002 werd het grote woord gesproken. Tien april zou de dag worden die nooit meer uit je geheugen zal gaan. Ondertussen was ik al begonnen met solliciteren en had zelfs al een aantal gesprekken gevoerd. Woensdag 10 april om 15.30 uur

was het dan zover. (waarom niet op een vrijdag, waarom 15.30 uur??) Toch wel met de nodige spanning begon ik aan mijn verdediging. Om een lang verhaal kort te maken: iedereen was na afloop tevreden. Lang genieten was er niet bij want de volgende ochtend moest ik in Oosthuizen zijn voor een sollicitatiegesprek bij de gemeente Zeevang (wie van beide nog nooit gehoord heeft, zoek het maar op, heb ik ook moeten doen). Na dit gesprek volgt een tweede ronde de week er op en aan het einde van die dag belden ze al op dat ik hun kandidaat was. Dus binnen een week na mijn afstuderen had ik al een baan. De dinsdag na Pinksteren ben ik begonnen als beleidsmedewerker bestuursondersteuning bij deze prachtige gemeente. Aangezien het hier gaat om een kleine gemeente heb ik dan ook een aanzienlijk takenpakket: integrale veiligheid, rampenbestrijding, politiezaken, brandweerezaken, dualisme, voorlichting, eindredactie website, e-governance enzovoort en daarnaast ben ik ook nog aangesteld als secretaris van de raadscommissie financiën, cultuur en

welzijn. Kortom een heel breed takenpakket en het lijkt tot dusver allemaal erg goed. Nu nog een bijzonder mooie huwbare vrouw het liefst met eigen woning in de omgeving Oosthuizen. En dan maar BuMa-punten scoren. Trouwens bij deze wil ik graag ervoor pleiten dat de Opel Astra op de lijst wordt veranderd in een Opel Corsa. Aangezien ik nu al op ongeveer een pagina<sup>3</sup> zit, laat ik het hier maar bij want anders kan de "Gesmolten" wel eens te dik worden en dan zouden we weer een buitengewone vergadering moeten beleggen om over een contributieverhoging te praten. Kortom: hier the end en ik geef de pen door aan ... Stefan Koelink.

Met vriendelijke groeten,

Erich Dijk.

---

<sup>3</sup>Dankzij enige restyling en aanpassing van het lettertype op de iets ouder mens, zit je daar al lang overheen (reda)