

Gesmolten



O.L.V. Gesneuveld



Winter 2004-2005.

O.L.V. Gesneuveld

Voorzitter

Vincent de Graaf
Generaal Foulkesweg 14
6703 BR Wageningen
0317-621270
vjdegraaf@hotmail.com

Secretaris

Marjan Koerselman
Edisonstraat 108
3553 BW Utrecht
030-2618225
MarjanKoerselman@yahoo.com

Penningmeester

Jan Jelle Sijbesma
Pharus 270
1503 ED Zaandam
075-6356089
JanJelle@xs4all.nl

Girorekening

84.06.455 t.n.v. Gesneuveld te Zaandam

Internet adres

www.geocities.com/gesneuveld

Mail adres

Gesneuveld@yahoo.com

Redactie

Johan Kunnen
Statensingel 1
2805 BE Gouda
0182-530229 / 06-25228739
J.Kunnen@alumnus.utwente.nl

Inhoudsopgave

1 Van de redactie	1
2 Van het bestuur	1
3 Mededelingen	2
3.1 Op de agenda	2
3.2 Verjaardagen	3
3.3 Geboortenieuws	3
4 Nieuwjaars-diner	4
5 Gesneuveld's eerste Lustrum	6
6 Zestien interessante vragen	8
6.1 Maaïke	8
6.2 Jan	9
6.3 Lieske	10
6.4 Janet	11
7 Inzell	12

1 Van de redactie

Ja, daar is hij dan weer. De lang verwachtte winter editie van Gesmolten. Ik heb inmiddels alle kopij weer binnen gekregen. Nog wat fotootjes en waarschijnlijk even met de lettergrootte prutsen, want ik heb zo'n voorgevoel dat ik weer eens op een beroerd aantal pagina's uitkom.

In het drukke leven dat begint nadat het studentenleven achter ons ligt, lijkt vrije tijd steeds schaarser te worden. Het is tenminste niet echt

gemakkelijk om dit blad te vullen. Misschien heeft er nog iemand een idee voor een leuke nieuwe rubriek. Zelf zat ik bijvoorbeeld te denken aan 'Klussen met Pappers'. Volgens wel ingelichte bronnen zou zo'n rubriek wel voor vier jaar gevuld kunnen worden. Of is het tijd voor een luiere rubriek gevuld door iemand uit Noord Holland. Over een paar jaar is het misschien tijd voor 'Hoe wordt mijn kind een goede fietser met Melis Jan'. Hierin kan hij dan beschrijven hoe je je kind op de driewieler over de Holterberg kunt laten fietsen. Kortom, heeft er iemand inspiratie, dan hoor ik dat graag.

Deze versie van Gesmolten is gevuld met een culinair verslag van ons nieuwjaars-diner, een verslag van het Lustrum-uitje van vorig jaar, we laten nog een aantal nieuwe leden aan het woord. Uiteraard zijn er nog weer wat mededelingen van het bestuur. En omdat ik graag het laatste woord wil hebben, sluit ik af met een verslagje over ons bezoek aan Inzell.

Hoewel het nu nog behoorlijk koud is, zit het schaatsseizoen er weer bijna op. Voor velen onder jullie wordt het weer tijd om de racefiets uit het vet te halen. Mijn fiets is nog niet aan zijn winterslaap toegekomen, maar goed, daar moet hij maar tegen kunnen. Ik verheug me nu alweer op het Hemelvaart weekend waarin we deze keer een bezoekje aan Willingen (Duitsland) zullen

bringen.

Bij deze wil ik jullie alvast een plezierig fiets/skeeler/wandel seizoen toewensen.

Johan.

2 Van het bestuur

Hallo Gesneuvelden!

Allemaal weer lekker aan het schaatsen geweest deze winter? Of hebben andere sporten de overhand gekregen na het Skeuvel-bestaan? Ik heb de indruk dat er toch wel een aantal actieve schaatsers binnen Gesneuveld zitten!

Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk het Eerste Gesneuveld Trainingskamp geweest enkele weken geleden in Inzell. Het was de eerste keer dat dit werd georganiseerd, en het aantal deelnemers was daarom nog wat laag, maar ik ben ervan overtuigd dat dit een activiteit is die vaker plaats zal gaan vinden. Het is immers toch nog steeds reuze gezellig om met je oud-skeuvelvriendjes en vriendinnetjes weer eens vanouds te trainen en samen in een huisje te bivakkeren?

En binnenkort heb je daar weer nieuwe kansen voor, want het Hemelvaarts-fietsweekend zit er natuurlijk weer aan te komen. Daarover vind je verderop in deze Gesmolten meer informatie (je kunt je nog opgeven, maar wees wel

snel!) Helaas heeft ook deze winter onze voorzitter geen tijd kunnen vinden om een stukje te schrijven voor deze Gesmolten. Gezien zijn drukke werkzaamheden lijkt het ons misschien handig om eens te polsen wie er nog meer interesse voor deze mooie bestuursfunctie zouden kunnen hebben. Je taken bestaan uit het schrijven van een voorzittersblaad, het komen op de activiteiten, mensen polsen of zij een activiteit zouden willen organiseren en natuurlijk het af en toe geven van speeches op de bijzondere gesneuveld-activiteiten. Als het je wel leuk lijkt om iets actiefs te doen in het bestuur, of om gewoon een keer een activiteit te organiseren in jouw woonplaats, laat het mij even weten door te mailen naar gesneuveld@yahoo.com.

En als je leuke ideeën hebt voor stukjes in het clubblad, zijn deze natuurlijk ook altijd welkom. Zo kreeg ik een IJscontact onder ogen, en daarin zag ik de nog steeds succesvolle rubrieken "Madame Q" (heette dit vroeger geen: lieve Erwin?). Als jij leuke ideeën hebt of spontaan een stukje hebt geschreven over het of ander, meld het dan even aan onze redactie, Johan, die zal er denk ik wel blij mee zijn.

Tenslotte: nog veel succes gewenst bij het laatste stukje van deze winter!

Groetjes, Marjan

3 Mededelingen

3.1 Op de agenda

Er is alweer enige tijd voorbij gegaan sinds de laatste Gesmolten uit is gekomen. De laatste activiteit waarover een verslagje werd geschreven was het Hemelvaarts-fietsweekend. Nou, intussen is het alweer bijna zover! Op de agenda voor de komende tijd staan de volgende activiteiten:

- Hemelvaart 2005 (4 mei t/m 9 mei): fietsweekend in Willingen
Tijdens het Hemelvaartsweekend zal ook dit jaar weer een Gesneuveld-delegatie de heuvels onveilig maken. Dit jaar gaan wij naar Willingen. Er hebben zich tot nu toe 20 mensen opgegeven, er is plaats voor 22. Als je nog meewilt, geef je snel op op gesneuveld@yahoo.com. De mensen die zich hebben opgegeven zijn: Erwin, Gabriël, Ilse, Karin, Rudo, Ronald, Bauke, Johan, Tenny, Koen, Joris, Maartje, Gijs (onder voorbehoud), Frank, Marjan & Robert, Marko, Mirjam, Marjette en HJ (onder voorbehoud).
- Ergens deze lente/zomer: laserquesten in Eindhoven (organisatie: Stephan)
We hebben een laserquestcentrum gevonden in Eindhoven.

Nu moeten we alleen nog een datum vaststellen voor dit uitje. Meer info hierover volgt per mail.

- Ergens in het voorjaar: kanoën in Noord-Holland (organisatie: JanJelle)

In de wateren rondom Zaandam schijn je heerlijk te kunnen kanoën. Ook voor deze activiteit moet nog een datum worden vastgesteld. Volgt ook per mail.

3.2 Verjaardagen

Ook in de afgelopen tijd zijn er weer wat Gesneuvelden een jaartje ouder geworden, of worden binnenkort een jaartje ouder. De komende tijd kun je een gebakje en een kopje koffie halen bij de volgende personen:

Maart

-
- 6. Bauke
 - 17. Jan-Willem
 - 21. Richard
 - 22. Marian

April

-
- 4. Gabriël
 - 6. groot feest: Simone, Ilse en Karen
 - 17. Gijs
 - 29. Lieske

Mei

- 3. Luc
- 6. Marjette, gebakjes tijdens fietsweekend!
- 20. Marko
- 25. Erwin

Juni

- 3. HJ
- 4. Marcel
- 6. Rudo
- 30. JanJelle

Juli

- 12. Maartje
- 24. Ronald

En tegen de tijd dat het augustus is, hopen we op een nieuwe Gesmolten, met de nieuwe verjaardagskalender, voor de rest van het jaar.

3.3 Geboortenieuws

En het burgergehalte van Gesneuveld begint te stijgen ... Er is aardig wat nieuws van het kinderfront. Op 9 oktober is de dochter van Erich en Esther Dijk geboren: Elisa. En op 4 januari hebben Ester en Hessel een zoon gekregen, Jelmer. Wij zijn benieuwd wanneer de eerste kinderen meegaan op de fietskampen en wanneer zij hun eerste stapjes op de gladde ijzers zullen zetten!! Van harte gefeliciteerd met jullie spruitjes!

In januari had ik een opdracht bij een nog onbekende gelegenheid in Delft. De locatie was lastig te vinden. Ik kon me niet voorstellen dat ik het goede adres had ontvangen: midden in een woonwijk bevond zich Den Fuutlaan. Het zou zijn opgericht door een stel ex-schaatsers die, vanwege het drukke werkende leven, het sporten grotendeels hadden opgegeven en zich hadden toegelegd op de haute cuisine. Ik had vernomen dat een gemiddelde fanatieke schaatser zich niet zo laat charmeren van smaak, maar des te meer van kwantiteit. Men had mij verteld over grote hoeveelheden pasta's met ondefinieerbare bolognese-sausgroente-prut-achtige mengsels gevolgd door bakken yoghurt-kwarkslagroom-jam-brouwsels die in enkele minuten, met enkel een lepel in de rechterhand en het bord in de rechter, achterover werden gewerkt, als ware de smaakpapillen verdoofd door de eetlust. Dat beloofde dus niet veel goeds...

4 Nieuwjaars-diner

Verslag nr	220105-2
Datum	22 januari 2005
Locatie	Restaurant Den Fuutlaan, Delft
Door	H. Jean du Champ



De entree was eenvoudig doch stijlvol. Aan de bar werden diverse smakelijke hapjes geserveerd. Terwijl de koks het menu voorbereiden, spraken de diverse gasten in groepjes met elkaar. De gesprekken gingen over CV-installaties, het huwelijk, hypotheek, het werk, de nieuwe auto en meer van dergelijke typische dinky-onderwerpen ('double income, no kids'). De locatie was, zoals ik al schreef, opmerkelijk: huiselijk en toch studentikoos, verzorgd maar toch ook een beetje 'laissez-faire'.

Het voorgerecht was een salade met geitenkaas, cherrytomaten en pijnboompitten, geserveerd met

knoflookbrood, uitstekende presentatie, uitnodigend tot genieten, eenvoudig maar zeer zorgvuldig bereid. Een gewaarwording om in de wereld van kaviaaramuses, noten-truffelsoepen en hertencarpaccio's terug te keren naar de basis van het koken. Mijn smaaksensoren waren positief geprikkeld na deze salade. Ook de andere gasten leken er zeer van te genieten, al waren er die de pijnboompitjes uit hun salades visten met als argument 'dat heb ik bij mijn moeder nooit gehad'.

De volgende gang was voor sommigen iets te exotisch; een uitgebreide sushi. Enkele gasten haakten af bij het zicht van zeewier, rauwe vis en stokjes als bestek. Anderen gingen voor de complete ervaring en namen er de groene Japanse sambalvariant bij. Dat was wel even schrikken. Ook deze gang was weer uitstekend verzorgd.



Na de hapjes en de twee voorgerechten hadden de meeste gasten, waaronder ikzelf, al behoorlijk gegeten, terwijl de hoofdmaaltijd nog

moest komen. Hier verraadde zich de aard van de chefs: een reusachtige hoeveelheid eten werd geserveerd. Stuk voor stuk sublieme gerechten, met de mixed-grill en tortellini-soep als zwaartepunten, maar voor een gemiddelde keurmeester als ik allemaal niet weg te werken. De overige gasten deden echter hun best nog zoveel mogelijk achterover te slaan, wat hen over het algemeen aardig lukte. De aard van de gasten kwam verrassend veel overeen met die van de chefs.

Het was rond half elf toen het nagerecht werd geserveerd. De meeste gasten konden geen pap meer zeggen, maar sloegen de brownies en tiramisu toch niet over. Nee, dit waren overduidelijk getrainde eters met maagomvangen die het gemiddelde ver overschreiden. Toch genoten ze ogenschijnlijk van deze zoete lekkernijen en namen daarna bij de koffie nog gezellig een bonbon en een koekje. Ik stond versteld.

Ik was gekomen voor een beoordeling. Mijn vermoedens waren slechts deels waarheid gebleken. Het betrof hier een keuken met een zeer divers menu en zorgvuldig bereidde gerechten, geen ratjetoe-achtige prutjes. En die hoeveelheden... tja, het leek perfect aan te sluiten bij de wensen van de gasten. Kortom: voor een avondje veel en gezellig eten is Den Fuutlaan in Delft een uitstekende gelegenheid!

5 Gesneuveld's eerste Lustrum

Het is al 20 februari 2005 nu ik een stukje probeer te schrijven over ons lustrum-uitje in september 2004 en eerlijk gezegd heeft de tijd behoorlijke gaten in mijn geheugen geslagen. Wat ik me vooral nog wel goed kan herinneren is de manier waarop onze hoofdredacteur Johan mij ervan heeft 'overtuigd' om dit stukje te schrijven. Vlak voor het lustrum-uitje had ik besloten om toch niet te beginnen aan de studie Bouwkunde in Delft en was daarom op dat moment in between jobs. Toen ik tussen Gesneuveld-vrienden nietsvermoedend van mijn biertje stond te genieten, kwam Johan langs om een praatje te maken 'Hé Frank, Je hebt het de komende weken vast wel rustig nu je werkloos bent!' (Johan heeft het niet zo op dat politiek correcte) 'Klopt, Johan' .Dan heb jij vast wel tijd om voor Gesmolten een stukje te schrijven over dit lustrum-uitje. (brede grijns). Shit, nu hing ik. Bot 'nee'. zeggen was nog steeds mogelijk, maar dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen en daarom zit ik op deze mooie zondagochtend achter de computer. Gesneuvelden, wees gewaarschuwd voor de slinkse werkwijze van onze hoofdredacteur!

Toch vind ook ik dat er een betrouwbaar verslag van het eerste Gesneuveld-lustrum voor het nage-

slacht bewaard moet blijven (sommigen van ons werken daar immers al aan) en zal daarom nu serieus verder schrijven. Zoals bij de burgerlijke status van de meeste Gesneuvelden past, zat het programma van het eerste lustrum-uitje degelijk en zelfs cultureel verantwoord in elkaar. We hadden om 15:00 uur afgesproken aan de voet van de Euromast, waar iedereen al snel begon te kwebelen. Later op 100 meter hoogte was dat wat lastiger, want er stond een stevig windje. Gelukkig konden we er wel genieten van een fantastisch uitzicht over Rotterdam en het havengebied. Met behulp van een ronddraaiende lift met goede uitzichtramen konden de dapperen onder ons naar het hoogste punt op 185 meter.



Nadat de lift ons weer veilig naar beneden had gebracht (blijft toch een puntje van zorg), maakten we een stevige wandeling naar het bowlingcentrum. Hier had organisator Erwin drie banen gehuurd om via een onderlinge competitie te kunnen bepalen wie de echte bowlingkoningen in

de vereniging zijn. Het bleek dat Ronald, Cor, Koen en Geert de smaak flink te pakken hadden. Kort gevolgd door Tenny als beste vrouw op de vijfde plek. Daarnaast waren er ook Gesneuvelden die door hun fijne techniek een paar mooie deuken in de bowlingbaan achterlieten, maar dat mocht de pret niet drukken. Omdat we nog even moesten wachten voordat we naar de gereserveerde tafels in het restaurant konden gaan, hebben we nog wat biertjes gedronken in een café. Omdat we natuurlijk een burgervereniging zijn, kwamen ook fris en wijn in ruime mate op tafel.



Het restaurant bleek een voltrefter te zijn, want het blonk uit in burgerlijke kneuterigheid. Vergeelde platen aan de muren, oerdegelijk servies en obers in witte blouses met stropdas. Het enige wat niet paste in het plaatje waren de hoofden van de obers, die rechtstreeks uit het Rotterdamsch Studenten Corps afkomstig waren. Het eten was ook al van een degelijke kwaliteit, gerechten als

eendenborst en "zuurkool compleet" waren favoriet onder de Gesneuvelden. Bijna iedereen sloot de maaltijd af met een kop koffie, sommigen omdat ze wakker wilden blijven tijdens de lange rit naar huis, anderen om het vol te houden in het Rotterdamse nachtleven. Ditmaal behoorde ik tot de laatste groep met onder andere Cor, Wietske, Tenny, Rudo, Ilse, Erwin en Johan. Nadat het laatste geld uit de pot zo'n beetje opgezopen was, werd het weer rustig in Rotterdam. Tenminste, tot over 5 jaar, want dan hebben we natuurlijk weer iets te vieren!

Frank Vehof

P.S. Johan, op 15 februari ben ik begonnen met werken bij Capgemini, dus tot aan mijn pensioen heb ik het verschrikkelijk druk. Weet je het alvast...

6 Zestien interessante vragen

6.1 Maaïke



1. Welke naam staat er in je paspoort?

Maaïke Elisabeth Vlutters.

2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?

25 al weer.

3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)

Ik woon in een Amsterdams studentenhuis met mijn twee huisgenoten Friso en Ingmar.

4. Welke scholen heb je doorlopen?

Het gewone rijtje, basisschool, middelbare school, fysiotherapie en nu bewegingswetenschappen.

5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?

Uit het vriendenboekje van mijn zus blijkt dat ik vroeger boswachter wou worden, nou ik ben heel blij dat dat er nooit van gekomen is.

6. Wat ben je geworden?

Fysiotherapeut.

7. Hoe leuk vind je je werk?

Heel erg leuk voor parttime maar net iets minder voor full-time.

8. Hoe vaak ga je op vakantie?

Wisselend maar het liefst zo vaak mogelijk.

9. Wat is je favoriete vakantie-oord? **6.2 Jan**

Zuid-Amerika en ik ben ook altijd helemaal blij als je er kunt surfen.

10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?

Ik heb nog steeds geen man aan de haak geslagen.

11. Bedtijd?

Wisselend, door de week meestal 11 uur en in het weekeinde later.

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

Ook wisselend maar niet veel.

13. Wanneer was je Skeuvellid?

Tussen 1999 en 2003

14. Welke pr.s heb je staan?

Zou ik eigenlijk niet meer weten. Wel sneller dan ik nu aan het schaatsen ben.

15. Welke sporten beoefen je nu?

Schaatsen, squash, basketbal.

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?

Gewoon zo door gaan als ik nu doe, maar in ieder geval bewegingswetenschappen snel afmaken en nog een keer de tijd nemen om goed te leren golfsurfen.



1. Welke naam staat er in je paspoort?

Gewoon, Jan Miedema

2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?

25

3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)

Huurappartementje

4. Welke scholen heb je doorlopen?

Kleuterschool, basisschool, atheneum, UT

5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?

Iets met trekkers denk ik?

6. Wat ben je geworden?

Ir. in de werktuigbouwkunde

7. Hoe leuk vind je je werk?

Werk? Een baantje heb ik al wel: artikel schrijven over mijn

afstuderen. Daar begin ik vandaag mee (na het invullen van deze vragenlijst)

8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Da's even afwachten nog
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Collalbo
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Samenwonend
11. Bedtijd?
11 uur ofzo?
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
1 of 2?
13. Wanneer was je Skeuvellid?
1997 t/m 2005
14. Welke pr.s heb je staan?
500m : 42.37
1000m : 1.24.15
1500m : 2.07.50
3000m : 4.31.05
5000m : 7.46.30
15. Welke sporten beoefen je nu?
Schaatsen!
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Moeilijke vraag; daar moet ik nog maar eens een nachtje over slapen.

6.3 Lieske



1. Welke naam staat er in je paspoort?
Lieske Marije Ragay
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?
23
3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)
In een flatje in Leiden.
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Van de peuterschool, naar de kleuterschool, naar de basisschool in Den Haag. Toen naar het VWO en van daar ben ik naar Enschede gegaan om Toegepaste Onderwijskunde te studeren op de UT.
5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?
Eerst wilde ik boerin worden, toen kok en daarna dacht ik dat ik blinde kinderen wilde leren lezen en schrijven. Tenminste, dat schreef ik in de



- vriendschapsboekjes op de lagere school.
6. Wat ben je geworden?
Ik ben onderwijskundige geworden.
7. Hoe leuk vind je je werk?
Ik werk sinds november 2004 en vind het tot nu toe super leuk!
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Ik ga ongeveer 2 keer per jaar op vakantie.
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Roátan, één van de Bay Islands aan de kust van Honduras!
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Verliefd ... op Lucas.
11. Bedtijd?
Door de weeks toch wel om elf uur.
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
?? 4? Geen idee eigenlijk..
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Ik ben van 1999 tot en met 2003 lid geweest van de Skeuvel.
14. Welke pr.s heb je staan?
Het meest trots ben ik op mijn 3 km, namelijk 5.48.88. De andere tijden kun je vast wel in de ranglijstenboekjes terug vinden.
15. Welke sporten beoefen je nu?
Schaatsen, fietsen en zwemmen.
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Heeéééel gelukkig blijven!

6.4 Janet



1. Welke naam staat er in je paspoort?
Lassche, Janet
2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?
25
3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)
Studentenhuis, maar wel een heel mooie in Amsterdam-Zuid!

4. Welke scholen heb je doorlopen?
Gymnasium, hbo Nederlands lerarenopleiding, Master Nederlandse taal & cultuur aan de VU en volg nu de 1e graadslerarenopleiding aan de VU.
5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?
Klein meisje: kraamverzorgster,
Iets groter meisje: kinderarts
6. Wat ben je geworden?
Lerares (zo noemen ze een 2e-graads)
Docente (1e gr.) in wording
7. Hoe leuk vind je je werk?
Moet er nog serieus mee beginnen, zit nu in de stagefase.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
2x per jaar
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Kan niet kiezen:
Winter: Italië, Collalbo
Zomer: Italië, Toscane!
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Geen van allen, ben namelijk 'heel erg verliefd'
11. Bedtijd?
23 uur
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
1/4 glas
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Van jan. 1999 tot en met augustus 2003.
14. Welke pr.s heb je staan?
500m : 45.79
1000m : 1.32.55
1500m : 2.26.40
15. Welke sporten beoefen je nu?
Nog steeds schaatsen en wielrennen, maar nu ook gewichtheffen!
16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?
Dingen doen waar ik zelf helemaal achter sta en er veel lol aan beleven.

7 Inzell





Iedere winter gaat de Skeuvel een weekje schaatsen in Collalbo of in Inzell. Dit is een ideale gelegenheid om eens lekker aan je (schaats)techniek te sleutelen. Het is natuurlijk ook lekker om eens een weekje geestelijk tot rust te komen. Nu zijn er bepaalde mensen, ik zal geen namen noemen, die hoewel ze al lang tot "Gesneuveld" behoren nog ieder jaar met de Skeuvel meegaan. Ondanks dat deze lieden inmiddels in een heel ander leven verkeren dan het studentenleven, verzinnen ze elk jaar weer een smoes om nog een weekje mee te gaan. Ik hoorde laatst nog een tweetal beweren dat ze gingen Skieën in Collalbo. Dat hun reisje door de Skeuvel werd georganiseerd deed kennelijk niet ter zake.

Meestal gaat de redactie ook nog wel een weekje mee op trainingskamp om kennis te maken met potentiële nieuwe leden. Dit jaar kwam HJ echter op het idee om met een aantal mensen van Gesneuveld naar Inzell te gaan. Een jaar eerder waren er ook al plannen geweest van Joris, maar toen was het op niets uitgelopen. Ook deze keer leek het bijna mis te gaan. In eerste instantie waren alleen Melis-Jan, HJ en ondergetekende van plan te gaan. Eigenlijk vonden we drie personen wat weinig. Toen kregen we tot overmaat van ramp nog een aantal dagen mooi weer waardoor Melis zijn fiets-

hormonen wakker werden. Bij nader inzien ging hij liever een vroeg trainingskampje op de fiets beleggen. Hij staat nog niet op de lijst voor Willingen, maar jullie zijn alvast gewaarschuwd !

Toen Josée en Melvyn meldden dat ze ook wel zin in een weekje Inzell hadden, is HJ nog maar eens flink gaan lobbyen. Dankzij dit lobbywerk gingen Jan en Vincent ook nog mee. Na wat gepuzzel besloten we om bij Arnhem CS te verzamelen. Om er zeker van te zijn dat we geen treinreizigers konden missen stond er één auto aan de voorkant en de andere aan de achterkant van het station... Verder verliep de reis voorspoedig.

Toen we in Inzell aankwamen stond de thermometer op -14. Het beloofde dus niet bepaald warm te worden. Goed als we warmte hadden gezocht, dan hadden we beter ergens anders naar toe kunnen gaan. Er lag al een aardig laagje sneeuw, maar vergeleken bij wat er gedurende de week nog bij zou vallen, lag er nog niets.



Josée had een leuk huisje voor zes personen gevonden met drie slaapkamers en eetkeuken en een woonkamer. Wij hebben gedurende de week geschaatst, gelanglauft geskied en ook veel sneeuw geruimd. Dit laatste was noodzakelijk anders zouden we aan het einde van de week onze auto's niet meer terug kunnen vinden. Niet dat dat erg relevant zou zijn, want in dat geval zouden we ons huisje waarschijnlijk toch niet meer uit kunnen. . . Daarnaast hebben we natuurlijk veel gegeten om onze energievoorraden aan te vullen. Gelukkig hadden we onze meesterkok ook meegenomen.

Gelukkig stopte het sneeuwen aan het eind van de week weer waardoor we weer probleemloos huiswaarts konden keren. Wat mij betreft was het een geslaagde week en is het zeker voor herhaling vatbaar.

Johan.