

## **Van de redactie**

Dag gesneuvelden,

In de laatste gesmolten stond opnieuw een oproep aan alle gesneuvelden om de nieuwe redactie van gesmolten te worden. Hoewel ik niet zo'n wonder ben met de tekstverwerker heb ik me gemeld bij Marjan en na een zware selectieprocedure ben ik gekozen en mag ik me gaan bewijzen..... De moed zakt me in de schoenen nu ik gezien heb hoe professioneel de vorige gesmolten is gestyled, maar goed, beloofd is beloofd.

De afgelopen tijd heb ik niet deelgenomen aan gesneuveld-activiteiten. Wel heb ik Hessel meegestuurd met het fietsweekend, zodat ik toch over zoveel mogelijk informatie kan beschikken. Er gebeurt heel wat bij gesneuveld, buma-punten worden als een razende verzameld, trouwerijen, zwangerschappen, huizen in Vinex-wijken, je zou ze de kost moeten geven! Hoe het op sportief gebied zit weet ik wat minder goed, ik hou me aanbevolen voor een medewerker voor de sportredactie van gesmolten.

Op dit moment heb ik zwangerschapsverlof, dus ik zou de tijd moeten hebben, een race tegen de klok, want als de baby er is, is het druk, druk, druk. Maar daarover meer in het stukje, *En wat doe jij nou?*, de pen was de laatste keer niet doorgegeven, dus aan mij de eer.

Ester

## **Van de Voorzitter**

Gesneuvelden !

Op de camping..... de zomer staat weer voor de deur. Eindelijk weer eens tijd om een beetje bij te komen. Dat geldt in ieder geval voor mijzelf, maar als ik de verhalen om mij heen hoor ben ik niet de enige. Op een of andere manier is het in mei en juni altijd druk.

Gelukkig zaten er de afgelopen maanden ook veel Gesneuveldactiviteiten tussen. Zo volgden het traditionele fietsen rond Hemelvaart, de Leontien's Ladies Ride en het Zomerschaatsen in Thialf elkaar in sneltreinvaart op. En iedere keer met een goede opkomst.

Als ik het toch over de camping heb, dan is het ook nog even het vermelden waard dat de BuMa-Bokaal is uitgereikt. De bokaal waar al tijden om gestreden werd, maar altijd was er wel iemand die hoopte dat ie nog voorbij gestreefd zou worden. Na een bijzondere gebeurtenis (ja, ja) en het toebedelen van wat extra punten (zo'n caravan levert namelijk heel veel punten op) waren ze niet meer te achterhalen en werd de bokaal (gelukkig is het geen wisselbeker) aan die personen uitgereikt die hem het meest toekomt. Marjan en Robert, gefeliciteerd !

De BuMa-punten gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Ongeveer twee maanden terug zijn Karen en Marc voor het eerste mama en papa geworden en net voor of (iets langer) na het versturen van deze Gesmolten krijgen Ester en Hessel ook nieuwe aanwas.

En ondanks dat laatste heeft Ester ook nog de puf om alle stukjes bij elkaar te vissen en samen te voegen tot dit mooie blaadje. Bij deze dan ook even de dank richting Johan voor dat hij de afgelopen jaren deze edele taak op zich heeft genomen. En Ester, succes de komende tijd....

Verder rest mij alleen jullie allemaal een goede vakantie toe te wensen en tot na de zomer!

Veel plezier, Ronald

## **Mededelingen**

### **Op de agenda**

Binnenkort opent Thialf zijn deuren, zodat wij kunnen schaatsen op het zomerijs! We hebben wat verschillende data voorgelegd, en de meeste mensen lijken te kunnen op Zaterdag 30 Juni. Schrijf deze dag vast in je agenda! De ijsbaan is open van 12.30 tot 16.00 uur. Daarna kunnen we natuurlijk een lekker drankje en hapje in het altijd pittoreske Heerenveen gaan nuttigen. Wil je mee? Laat het vast weten op [gesneuveld@yahoo.com](mailto:gesneuveld@yahoo.com). En ben jij bekend in Heerenveen en weet je een leuk restaurantje? Laat het dan ook even weten graag!

### **Nieuwe website**

Zoals je misschien al hebt gemerkt, groeide de website van Gesneuveld een beetje uit z'n jasje. Vooral de foto's pasten er toch echt niet meer op! Intussen zijn er ook een groot aantal foto's te vinden op de gesneuveld-hyve (<http://gesneuveld.hyves.nl>) maar het is ook de bedoeling een nieuwe website te lanceren. Vanaf de zomervakantie kun je alle informatie over jouw favoriete oudledenvereniging vinden op <http://www.gesneuveld.nl>.

### **Traktaties**

In de vorige Gesmolten hadden we de namen van alle wanbetalers gepubliceerd. Een aantal mensen heeft gelukkig toch snel betaald! Maar als tegenprestatie zouden ze een lekkere traktatie meenemen op de volgende activiteit. Of zelf een activiteit organiseren. Allereerst natuurlijk complimenten aan deze mensen. Fijn dat jullie toch nog lid zijn, hoor! We wachten nu op iets leuks of lekkers van de volgende mensen:

Marga van Benthem, Sjouke Kazemier, Stephan Koelink, Luc Selen

## Lid af

Helaas zijn er voor het eerst mensen afgevoerd van de ledenlijst. Dit zijn geen mensen die zich daadwerkelijk hebben afgemeld omdat ze het niet leuk meer vinden. Nee, het zijn echt de notoire wanbetalers, de mensen die werkelijk nog nóóit iets hebben betaald in al die jaren.

In het vervolg zullen we overigens niet meer zo coulant zijn. Dus als je voortaan een waarschuwingsemailtje krijgt dat je nog moet betalen, dan zit je al in de gevarezone en wordt het serieus tijd om te gaan betalen. En om het makkelijker te maken, mag je ook voor meerdere jaren betalen. Gewoon het bedrag van zeven euro maal zoveel jaren als je wilt betalen. Twijfel je over of je hebt betaald? Mail dan gewoon even naar Joris, de penningmeester. Hij kan het je zó vertellen!

Het kan natuurlijk zijn dat je verhuisd bent, of een ander emailadres hebt genomen. Vergeet dan niet om even je nieuwe (mail)adres door te geven. Want het zou jammer zijn als je daardoor ongewild van onze ledenlijst wordt afgevoerd. De volgende mensen zijn voor nu dus echt afgevoerd van de ledenlijst:

H.J. van den Akker Erich Dijk Gijs van Duinen Erwin de Witte Jan Anne Woelders Jeroen de Zoeten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Bumalijst

Er zijn weer vele nieuwe bumapunten gescoord in de afgelopen maanden. Overal duiken baby's op en zijn mensen aan het trouwen. De eerste caravan is nog niet gesignaleerd, maar misschien moeten we meer huisbezoeken gaan doen. De tussenstand om de bumabokaal is nu als volgt:

1. Melis Jan: 1855 punten!!
2. Nico Kamperman: 1650 punten
3. Vincent: 1395 punten
4. Ester: 1325 punten
5. Cor: 1275 punten
6. Erich: 975 punten
7. JanJelle: 830 punten
8. Marjan: 720 punten
9. Johan: 680 punten
10. Mark: 490 punten
11. Ilse: 350 punten
12. Mirjam: iets van 250 punten
13. Maurice: 180 punten
14. Marko: 165 punten

Ben je benieuwd of jij al een echte burgerman/-vrouw bent? Vul dan de test in op onze website en mail je score naar [gesneuveld@yahoo.com](mailto:gesneuveld@yahoo.com) en ding mee naar de bumabokaal!

*Noot van de redactie: Zoals jullie hebben kunnen lezen in het stukje van de voorzitter is deze lijst inmiddels achterhaald. De buma-bokaal is uitgereikt en definitief gewonnen door Marjan. Dit neemt natuurlijk niet weg dat iedereen zijn of haar punten mag blijven doorgeven.*

## Geboorteberichten



Je hebt twee kleine handjes  
geef ons er allebei één  
dan leiden wij je rond, totdat je zegt:  
"ik kan het wel alleen".

Op 12 mei 2007 om 19.31 uur is geboren:

**Quirijn Enno**

Hij weegt 3555 gram  
en is 53 cm lang.

Marc en Karen Stegers-Jager  
Hyacinthlaan 97  
2651 PM Berkel en Rodenrijs  
010-4230134 / 06-20543935

Graag roep ik alle gesneuvelden op om dit soort leuke berichten bij de redactie te melden, zodat ik geboortekaartjes of bijv. trouwkaartjes kan opnemen in de Gesmolten. Het adres van de redactie vind je voorin deze gesmolten.

Ardennen 2007

*Het leek er even op dat ik als mooiweertfietser een fout had gemaakt om naar de Ardennen te gaan, maar gelukkig had ik toch niets beters te doen. Helaas heb ik ook wat te hard geroepen hoe fijn het is om vers afgestudeerd en werkloos en op vakantie te zijn. Veel te snel kreeg ik dan ook de eer om een stukje te schrijven over de belevenissen in de Ardennen.*

*Deze taak werd nog veel moeilijker toen ik zag dat er op de gesneuveld website de dag na terugkomst al een heel leuk verhaal stond, maar uiteindelijk besloot ik dat daarvan juist heel goed wat stukken kon lenen. Hieronder volgt dus mijn versie van mijn eerste gesneuveld-activiteit nu ik echt ben gesneuveld.*

Frank had snel bekeken dat Delft – Nijmegen veel korter rijden was dan Delft – Lignely en was zo aardig om dus via Nijmegen te rijden. Ons tempo van inpakken ging gelukkig gelijk op, waardoor we te laat voor de heerlijke maaltijd aankwamen op dinsdagavond. De laatste helling naar Lignely 25 was behoorlijk pittig zelfs per auto, dus dat belofde nog wat. De echte diehards of mensen met veel vrije dagen, hadden er al een dag fietsen op zitten en hadden het riante optrekje reeds wat ingeleefd. Er was maar liefst plaats voor 25 mensen, dus 27 paste ook prima.

Omdat het weer niet voldeed aan de eisen van de mooiweertfietzers, die duidelijk in de meerderheid waren, werd en voor woensdag een cultureel verantwoord programma opgesteld. Na een toeristisch tochtje over wegen die vooral ideaal zijn om te fietsen, begon het cultuur snuiven in de fietsenwinkel. Een avontuurlijk bezoek aan de grotten van Han vormde het hoofddoel. Behalve een spannend treintje, een lichtshow en een boottochtje was vooral het kanonshot om de akoestiek te demonstreren een onverwacht element. Uiteraard vormden de stalagmieten en –tieten het hoogtepunt, maar in elke zaal deed de Franse gids in overdreven goed Nederlands verschillende geheimen over de eeuwenoude grotten uit de doeken. De frituur in de locale kroeg kreeg vervolgens geen voldoende.

Omdat het weer nog steeds niet heel fietsbaar was, besloten we nog een kasteeltje te bezoeken. Het is dan natuurlijk heel handig dat Frank ook mee is! Zo kwamen we uit bij Château de Lavaux-Sainte-Anne. Terug in Lignely werd er door 4 mooiweertfietzers nog een tochtje gemaakt.

Later op de avond werd het steeds drukker in Lignely. De werkende mensch arriveerde in grote getalen. Het bier uit de tap vloeiende dan ook wat harder dan de dagen ervoor. De avond werd gevuld met tafelfoetballen, poolen, pokeren en vooral bijkletsen. Iedereen was het erover eens dat we moesten uitslapen vanwege het voorspelde slechte weer in de ochtend.

Ondanks het feit dat het ook in de middag niet heel erg mooi weer werd, is vrijwel iedereen toch gaan fietsen. Er werd gefietst in 3 groepen: de snelle gezellige, de iets snellere gezellige en de nog wat snellere gezellig groep. Omdat het Hemelvaartsdag was, bleken de meeste kroegen helaas dicht te zijn. Weinig terrasjes dus helaas...

De Snelle Gezellige groep fietste op deze eerste echte fietsdag per ongeluk toch zo'n zestig kilometer. Voor Gabriel was dit toch echt 20 kilometer meer dan waar hij op

had gerekend. Het was erg afzien op het laatste stuk. Vlak voor de laatste beklimming was de Snelle Gezellige groep net bezig een gezellige groepsfoto te maken toen de Iets Snellere groep eraan kwam. De snelste gezellig groep fietste deze dag zelfs 110 kilometer.

Hessel, Ilse en Johan fietsten een mountainbikewedstrijd in de buurt. Helaas voor Ilse maakte zij al snel een buitelingetje, waarbij ze een stukje van haar duim verloor en wat schaafplekken opliep. Zij kon de tocht dus helaas niet uitrijden.

Vrijdag was een ideale mooiweerde fietsdag! Geen armstukken en beenstukken meer nodig gelukkig en al helemaal geen regenjasjes. De Snelle Gezellige groep maakte een lekkere korte tocht, zodat ze snel in de zon op het terras bij het huisje konden gaan zitten. Ook de andere groepen maakten niet al te lange tochten. De snelste gezellige groep ging na de spiraal om Heyd naar La Roche. Deze spiraal bleek later nodig om een pittige helling naar de friterie twee keer te nemen. In La Roche werd ons uitgebreid verteld waar in La Roche we de zwaarste helling van België konden vinden. Volgens deze man staat in het dikke boek met wel 1000 hellingen deze helling op 1 en is de Stockeu slechts de derde zwaarste helling en de Redoute de 20<sup>e</sup>. Volgens het 'archivio della salite d'Europa' ofwel 'the file of the slopes of europe' op internet: <http://ciclismo.siti.az.it/motore.aspx?sid=81f1ace315b9417da5e5d75198bfdc1b&lingua=eng&da=az> is dit niet de zwaarste van België, maar daar wordt duidelijk weer een andere indeling gehanteerd. Hieronder in elk geval het profiel van het hellingkje dat we tegenkwamen.



De fietstocht werd ondanks sparen voor de Waalse Pijl toch nog 90 kilometer lang.

Voor het eten 's avonds in Durbuy werd in verschillende belangrijke basisbehoeften voorzien: brood voor de mensen die op tijd zaterdag zouden vertrekken voor de Waalse Pijl, meer fusten bier omdat 2 fusten wel heel weinig bleek, maar ook is er weer een bijzonder mooi kado gevonden voor de organisatrice Ilse met als extraatje mooi setje duimpeisters.

Het restaurant bleek voor hongerige fietsers best een succes. Er werden enorme hoeveelheden vlees geserveerd. De stukken ham die de dames niet opkonden werden allemaal aan Steven gevoerd. Dit tot groot verdriet van Jan, die daardoor extra patat moest bestellen, omdat hij nog wel honger had en niet het verwachte overgebleven eten van Jantien had gekregen.

Terug in het huisje werden de nieuwe fusten aangesloten. Ook de Jupiler-biertjes bleken er héél erg lekker in te gaan. Erik had vette spijt dat hij niet met de Skeuvel was meegegaan. Hij werd flink uitgehoord, wat leidde tot allerlei bierproestpartijen en verhalen over Skeuvelmatrixen met kruisjes en sterretjes.

Joris keek dan ook verbaasd op toen hij om half 5 de huiskamer in liep om een aspirientje te zoeken. Een bierwalm en een stuk of acht Gesneuvelden zaten daar nog doodgemoedereerd door te zakken. Joris besloot gezellig in de huiskamer te blijven, totdat om een uur of zeven de Waalse Pijl-fietsers hun ontbijtje kwamen nuttigen.

Rudo, Karin, Marcel, Steven en ik vertrokken vroeg naar Spa om vanaf daar met wat Skeuvels de 160 km Waalse Pijl te rijden. Na wat verkeerde afslagen in het begin hadden we uiteindelijk door welke pijlen we moesten volgen. Helaas kan ik niet zo'n heldenverhaal optekenen als vorig jaar toen de omstandigheden heel zwaar waren. Steven vond het zelfs jammer dat hij niemand echt had zien afzien;) Na 160 kilometer kwamen we dan ook weer vrolijk aan in Lignely waar achtereenvolgens sinas, chips, broodjes met kaas, worst en bier zo snel mogelijk de hongerige magen vulden voor de heerlijke maaltijd bereid door Koen: pasta met tonijn.

's Avonds een vent, dan ook 's ochtends een vent. Dus de meesten stonden 's morgens om een uur of tien gewoon weer lekker op om te gaan fietsen. Alleen Ronald en Rien maakten er met Bauke en Frank een cultureel dagje van. Zij bezochten een kasteel in Bouillon. De Snelle Gezellige groep bleek ook dit keer weer uitstekend op bier te functioneren, zij maakten een tocht van 55 km. We reden naar Durbuy en aten daar lekkere pannenkoekjes en wafels. Tenny en Maarten moesten eerder terug voor een hockeybruiloft, dus die namen de korte weg vanaf Durbuy. Onder deskundige leiding van Marko op zijn gele fiets reden wij verder. Toen we onderweg op een lekker muurtje zaten uit te rusten, werden we nog gefilmd voor een promofilmpje voor de Ardennen!

Na het eten was het nog lang geen tijd voor rust. Er werden heel fanatiek spelletjes pool en voetbal gespeeld. En dat was nog niet zo makkelijk! Het poolbiljart liep enigszins schuin af, wat het spelen toch wel zeer interessant maakte. Soms rolden de ballen zomaar in het gat, als je maar enigszins in de goede richting stootte. Ook het tafelfootbal had wat bijzonderheden. Sommige voetballertjes bleken maar een half voetje te hebben. Maar sommige mensen konden sowieso niet zo goed voetballen.

Zo rond middernacht of misschien iets erna, bleek ineens toch het fust alweer leeg te zijn. Toen moesten we wel verder met alle overgebleven flessen wijn. Aardig funest voor sommigen....

Op zondagochtend waren er dan ook best wel veel afvallers. Een aantal ging al naar huis, een aantal bleef uitslapen om weer enigszins fit terug te kunnen rijden. De overgebleven bikkels gingen in één grote groep fietsen, behalve Ronald die nog een mountainbikerondje maakte in zijn eentje. Iets na enen was iedereen weer terug bij het huisje. Daar konden de overgebleven spullen worden verdeeld en de auto's worden ingeladen. En toen was het weer tijd om naar huis te gaan.....

Koen Wissink

## **Gesneuveld weekend 2007 op dikke banden.**

*De mountainbikes gaan vanaf het begin al mee maar deze keer zou het echt serieus worden: Ilse, Johan en ik hadden ons ingeschreven voor Les Cimes de Waimes, een mountainbikewedstrijd over 70 km.*

Dinsdagavond laat kwam ik aan in Lignely. Het was nog rustig in het huis en voor ik het door had, lag iedereen al in bed. De volgende dag deden we rustig aan en gingen we voor een kort ritje om alvast aan de lokale omstandigheden te wennen. Gelukkig voelden we ons meteen helemaal thuis: door de onophoudelijke regen was het precies als in Gerolstein. Ik vind altijd dat het bos op zijn mooist is als het regent. Johan had zich goed op de situatie voorbereid, wou ons er eens flink uitfietsen en had daarom een paar supersnelle maar smalle semi-slicks onder zijn atb gezet. Dat zagen Ilse en ik toch niet zo zitten met die blubber en natte rotsen. Omdat ik liever een bandensetje meer dan minder bij me heb, mocht Johan mijn set breedste noppenbanden lenen.

Omdat Ilse een GPS op haar stuur had, konden we kris-kras het bos door zonder op de kaart te hoeven letten. Ieder paadje dat spannend leek doken we in en zo vonden we een paar hele mooie technische single-tracks en konden goed oefenen op natte hellingen met veel blubber. Na aankomst zaten de fietsen onder een dikke laag modder zodat we ze eerst schoon moesten maken, gelukkig was er een brandslang.

Woensdagavond was het heel gezellig omdat de rest van de groep toen aankwam. Vanwege de wedstrijd de volgende dag gingen wij vroeg naar bed en gelukkig merkten we niets van de bruisende gezelligheid beneden die al om 3:00 afgelopen was.

Donderdagochtend op weg naar Waimes was het nog steeds vertrouwd regenachtig. Na de start deed een harmonieorkestje ons in de stromende regen vrolijk uitgeleide. Er waren aardig wat deelnemers waardoor we elkaar vrij snel uit het oog verloren. De beklimmingen vielen me mee maar sommige afdalingen waren te moeilijk om fietsend te doen. Omdat ik nog een heel eind moest, deed ik rustig aan. Na 25 km kwam ik aan bij de eerste verzorgingspost waar ze erg lekkere vlaai hadden. Ik besloot even op de anderen te wachten en al gauw kwam Ilse eraan, die ging lekker en we



gingen er snel weer vandoor. Helaas: na 100 m kwam Ilse vrij hard ten val. Het leek even raar dus moest ze wel even bij de EHBO langs. Gelukkig was ik er juist bij en kon met haar mee gaan. De rit was daarmee voor ons wel afgelopen. Nadat we daar een beetje van de schrik waren bekomen ging het gelukkig allemaal weer. Ondertussen, ver weg in het woud, ploeterde Johan gestaag door, zijn reputatie als SuperStoemper waarmakend. Hij bleek (per ongeluk?) een stukje te hebben afgesneden waardoor hij ons net had gemist bij de verzorgingspost. De tweede helft van de rit bleek loodzwaar te zijn door de blubber en dus kwamen de grote noppen goed van pas. Juist toen Ilse en ik onze spaghetti op hadden, finishte Johan in 5:15 (uren dus)! Voordat we weer naar Lignely gingen, moesten eerst de fietsen worden schoongemaakt. Johan moest nog douchen, Ilse had haar duim in het verband dus ik mocht drie fietsen schoonmaken.....

's Avonds was het erg gezellig in ons onderkomen, rond de openhaard, pokeren, poolen en bijkletsen. Daarbij kwamen natuurlijk de kinderen tersprake. Marjan, die op het punt stond te gaan trouwen, sprak haar vrees uit voor een huilbaby. 'Maak je geen zorgen,' zei Gabriël 'Einstein was ook een huilbaby.'

Stephan had zijn atb ook meegenomen en wou vrijdag ook even van de weg af. Dus ik had weer mooi een off-road maatje. Ronald en Koen hadden donderdagmiddag een uitgepilde route gefietst die langs ons huis liep die ze erg mooi vonden dus dat leek ons ook wel wat. De kaart van Ronald was wel nodig want bordjes ontbraken vaak. Voor de verandering was het warm, droog en zonnig; over wat meemaken gesproken! Het ging lekker dus we hebben 2 routes aan elkaar geknoopt. Langs oevers van de Ourthe mijmerend over een Gesneuveld vakantiekolonie die we daar zouden kunnen oprichten. Het waren leuke routes, minder afgezaagd dan La Roche en Houffalize die vaak erg breed zijn met veel asfalt. Bij thuiskomst, er kwam geen eind aan .....weer de fietsen schoonmaken.....

Helaas was het fietsweekend voor mij toen weer afgelopen en keerde ik weer terug naar Alkmaar.

Het was weer een super Gesneuveld- hemelvaartweekend; veel leden die voor het eerst mee waren en het erg leuk vonden, een zeer geschikte accommodatie en een mooie omgeving om te atb-en! Volgend jaar komen we terug om Les Cimes uit te fietsen!

Hessel-Jan Visser

## Lieve Moeder

*Een nieuwe rubriek? Of alleen een nieuwe naam? Met de wisseling van de redactie houdt Madame Q het ook voor gezien. Gelukkig hebben we een nieuwe dame weten te strikken met een antwoord op al je vragen. Misschien wel de beste die je je kunt wensen. Want wie staat er altijd voor je klaar? Wie geeft je een kusje op al je pijntjes? Voor wie sta je altijd op nr. 1 ook al gedraag je je als een draak? Jawel, dat is je moeder. We zijn daarom erg blij met deze vrijwilligster.*

Lieve Moeder,

Ik heb een probleem. Ik word nu echt heel oud denk ik, want ik merk dat ik de nieuwe ontwikkelingen allemaal niet meer bij kan houden!

Ik hoor nu steeds maar allemaal mensen over iets van Hyves ofzo. Mijn collega's hebben het er steeds over en mijn broertje zit ook maar steeds aan mijn kop te zeuren of ik al wel op Hyves zit. En nu hoor ik bij Gesneuveld ook maar steeds over Hyves! Maar ik weet helemaal niet zo goed wat dat dan is – en hoe ik dat dan moet doen. Ik wil geen ouwe lul worden, ik wil er nog wel een beetje bij blijven horen. Lieve Moeder – help me, wat moet ik doen?

Anoniempje

*Lief Anoniempje,*

*Dat meen je niet, je bent echt de laatste die niet op Hyves zit denk ik. Toch begrijp ik je probleem wel, de veranderingen gaan tegenwoordig zo snel, dat is voor de mens boven de 30 gewoonweg niet meer bij te houden! Als je echt graag op Hyves wilt is het wellicht het handigst om de hulp van een te vertrouwen persoon in te schakelen, niet iemand die direct aan de grote klok hangt dat je het allemaal niet meer bijbeent en je zo te kakken zet. Als je aan de UT gestudeerd hebt ken je wellicht nog wel een integer type van vroeger. Je broertje vragen lijkt me ook niet zo'n goed plan, het is immers niet de bedoeling dat jongere broertjes oudere zussen inhalen, op wat voor gebied dan ook! Je kan natuurlijk ook alles zelf uitzoeken, maar dat lijkt me voor iemand van jouw leeftijd niet meer haalbaar, zelfs niet als je denkt de tijd van de wereld te hebben door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Er is overigens wel een voordeel aan niet op Hyves zitten: als je eens wat uithaat, of bijvoorbeeld door Bokito wordt aangevallen, kom je in ieder geval niet op die manier op Geen Stijl terecht.*

*Veel liefs van Moeder*

## En wat doe jij nou?

In bovenstaand stukje 'van de redactie' heb ik al geschreven dat ik, Ester, dit stukje op mij neem, omdat de vorige keer de pen niet is doorgegeven. Voordat ik begin aan mijn verhaal geef ik direct de pen door, kan ik dat niet meer vergeten. De volgende is ..... **Johan Kunnen**, eens kijken of Johan zijn stukje op tijd aanlevert, na zijn ruime ervaring als stukjesjager!

In één van de eerste gesmolten heb ik al eens in deze rubriek gestaan, hoewel ik het stukje niet meer heb weet ik wel dat er heel wat veranderd is sinds die tijd. Niet alleen in mijn leven, maar ook bij gesneuveld. Kende ik toen nog bijna alle gesneuveld-leden uit mijn skeuveltijd, inmiddels is dat allang niet meer het geval. De meeste gesneuveld-leden van toen zijn zelfs alweer gesneuveld als gesneuveld-lid (begrijp je het nog?). De gesneuveld-leden van nu ken ik voornamelijk dankzij het jaarlijkse Hemelvaart-fietsweekend, waar ik zoveel mogelijk aan deelneem. Er zijn 2 edities waar ik niet ben meegeweest, beide keren door de komst van een kind, de ene keer net geboren (2005), de volgende moet nog geboren worden, jawel, du moment dat ik dit schrijf ben ik dik, dik, dik en echt aan het wachten, wanneer zou onze tweede geboren worden, 9 juli ben ik uitgerekend.

Een korte geschiedenis: na een paar jaar forensen en een paar banen zijn Hessel-Jan (oud-flatgenoot) en ik neergestreken in Alkmaar. Ik ben in 2000 begonnen bij de gemeente Alkmaar. Hier werk ik nog steeds, maar alweer in mijn vierde functie. Sinds vorige jaar ben ik projectleider van woningbouwprojecten (nieuwbouw), het opknappen van een bedrijventerrein en de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Deze baan bevalt mij erg goed, veel afwisseling en veel contacten. Daarnaast woon ik ongeveer om de hoek van mijn werkplek, iets wat ik ook niet graag zou willen missen (ik lunch tussen de middag thuis....). In 2003 zijn Hessel-Jan en ik getrouwd. In januari 2005 is onze zoon, Jelmer, geboren. Hij is inmiddels 2,5 jaar en onze grote trots, ik zou er een hele gesmolten over vol kunnen schrijven. Hessel-Jan en ik werken allebei 4 dagen en dat gaat prima.

Begin 2008 gaan we verhuizen naar een nieuwbouwhuis dat nu wordt gebouwd. Dit huis is aanzienlijk groter dan ons huidige huis en we staan te trappelen om daar een gesneuveld-uitje te organiseren. Voor een nieuwjaarsdiner is de oplevering waarschijnlijk te laat, maar jullie kunnen zeker een ander uitje in Alkmaar verwachten volgend jaar.

Wat sporten betreft heb ik een flinke stap terug gedaan sinds Jelmer er is. Ik spin in de winter (1 keer in de week, ik zal er niet omheen draaien) en in de zomer probeer ik in ieder geval 1 keer per week op de racefiets te stappen. Maar dat komt er deze zomer ook niet van. Verder schaats ik al jaren niet meer. Dit heeft met een blessure te maken die blijvend is. Dit is natuurlijk heel erg jammer, want de ijsbaan is op 10 minuten fietsen van ons huis.

## Zestien Interessante Vragen Jantien

1. Welke naam staat er in je paspoort?

Jantien Berendien van Aken, vernoemd naar mijn oma.

2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?

Er waren veel taarten mijn afgelopen verjaardag, maar kaarsjes stonden er niet op. Als ze er echter opgestaan hadden zouden het er 28 geweest zijn.

3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)

Tja hoe riant, momenteel woon ik zowel in een studentenhuis in Nijmegen als in een appartementje in Enschede... Afwisselend door de week en in het weekend!

4. Welke scholen heb je doorlopen?

Basisschool in Utrecht en de Koog, VWO op Texel, UT (na een poging van 3 jaar CT maar aan de kant gezet voor BMT)

5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje was?

Die keuze was al snel gemaakt, Tandarts! Een kinderdroom vanaf een jaar of 6.

6. Wat ben je geworden?

Master of science in biomedical engineering, ofwel biomedisch ingenieur (mag ook nog ☺)

7. Hoe leuk vind je je werk?

Op dit moment nog erg leuk! Maar erg anders dan afstuderen is het niet aangezien ik een half jaar met mijn afstudeerproject verder ga. Tegen de tijd dat deze 'gesmolten' uitkomt kan het echter zo zijn dat ik al 'Koos' ben of net begin met een nieuwe baan.

8. Hoe vaak ga je op vakantie?

Zijn alle skeuvel-trainingskampen ook vakantie? Met dat idee iets van 4 keer per jaar. Maar helaas is dat wel een beetje voorbij vrees ik... Tijd voor Inzell met gesneuveld!

9. Wat is je favoriete vakantieoord?

Overal waar je fietsen kan zonder dat het regent.

10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?

Helemaal verliefd!

11. Bedtijd?

Rond de klok van elfen



12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?  
Tja, dat hangt van de week af he! Ardennenweek niet meegeteld tussen de 0 en 4 of zo

13. Wanneer was je Skeuvellid?  
2001-2007

14. Welke pr's heb je staan?  
Ehm... geen idee zou ik moeten opzoeken.

15. Welke sporten beoefen je nu?  
Puur recreatieve duatlons en wintertriathlon (lopen, fietsen en schaatsen dus). Maar vooral fietsen zal een blijvertje zijn. Als het uitkomt wil ik wat meer gaan zeilen.

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?  
Hoe fout ook; huisje, boompje, beestje klinkt best goed! Maar eerst maar eens op zoek naar een leuke baan om de mogelijkheid te creëren ooit dromen waar te maken.

## Zestien Interessante Vragen Annelies

1. Welke naam staat er in je paspoort?  
Hmm, moet dat?  
Antje Cornelia Lutjeboer

2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?  
23!

3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)  
Een echt Gesneuveld-huis!

4. Welke scholen heb je doorlopen?  
Havo en Technisch Commerciële Textielkunde (HBO)

5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?  
Vriendinnetje van Rintje Ritsma

6. Wat ben je geworden?  
Hij is nog steeds niet langs geweest.....  
Verkoop van dameskleding en de productiebegeleiding hiervan in Turkije.

7. Hoe leuk vind je je werk?  
Erg leuk!

8. Hoe vaak ga je op vakantie?  
1 á 2 keer per jaar



9. Wat is je favoriete vakantieoord?

Italië

10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?

Gelukkig samenwonend met 2 lieve huisgenootjes

11. Bedtijd?

Liever niet, maar die wekker gaat best vroeg...

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

5

13. Wanneer was je Skeuvellid?

2002 tot 2004

14. Welke pr's heb je staan?

Jemig...! Volgens mij 49.50 op de 500 mtr. De rest ben ik gauw vergeten!

15. Welke sporten beoefen je nu?

Body Step of Body Shape in de sportschool

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?

Samen met de Gezellige Snelle Groep de Iets Snellere Groep inhalen!