

## **Van de redactie**

Dag gesneuvelden,

Vereerd ben ik dat ik voor de tweede keer ons geliefde clubblad "Gesmolten" mag maken. Ik heb over de vorige keer geen klachten, (en geen complimenten), ontvangen, dus wat mij betreft: geen bericht is goed bericht. Dus ik ga er weer wat van maken.

De vorige keer zat ik in spanning te wachten op wat komen ging. Ik ben heel blij jullie te kunnen vertellen dat onze tweede zoon geboren is, Feike. Inmiddels is hij een half jaar oud, dus het is echt de hoogste tijd om weer een Gesmolten te maken. Daarnaast staat het jaarlijkse nieuwjaarsdiner er aan te komen op 2 februari a.s. Het zou toch leuk zijn als deze Gesmolten dan bij jullie is gearriveerd.

Vlak voor kerst lag er, volgens mij voor het eerst in 10 jaar, weer eens een laagje ijs in Nederland waar op geschaatst kon worden. Volgens mij was het niet genoeg om al tochten te organiseren, maar toch, zo'n laagje ijs geeft toch weer hoop. Ik ben heel benieuwd naar jullie stoere ijsverhalen. Zijn er flinke afstanden geschaatst, of zijn we nu zo verwend geraakt dat we natuurijs te slecht en het bijbehorende weer te koud vinden? (zoals ik)

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier met deze gesmolten, waarin problemen worden besproken, zomerse activiteiten zijn beschreven, onze vorige redactie beschrijft wat hij in het dagelijks leven doet en ook een aantal nieuwe leden zich voorstelt. Toen ik zag wanneer ze lid waren van de Skeuvel moest ik toch wel even slikken. Je wordt ouder papa, eh mama.

Ester

## **Onze voorzitter spreekt**

Beste Gesneuvelden !

En er is alweer een jaar om. Afgelopen weekend heb ik nog naar het EK gekeken en daar voerde "de jeugd" de boventoon. Toen ze vertelden dat de oudste de leeftijd van 22 jaar had, dacht ik wel weer even; "Tja, dat was ik toen ik nog studeerde".

Maar nu moet ik er dus maar echt overheen stappen dat mijn jeugd voorbij is. Nu is dat ook niet zo erg want ook het volwassen leven is niet zo slecht. Een beetje extra geld, een fatsoenlijke douche en zo nu en dan eens goed uit eten, maken het leven toch wel wat aangenamer.

Over aangenaam gesproken, ik ben trouwens wel benieuwd hoe de accommodatie tijdens Hemelvaart er uit zal zien. Het zal vast beter zijn dan de schuur in Moderscheid. Al valt dit fietsweekendje dit jaar wel erg vroeg, dus wie weet herleven oude tijden weer en wordt het klappertanden en vechten om een warme douche. Ik kan me trouwens ook nog wat sneeuwvlokken herinneren tijdens ons verblijf in Willingen...

Maar nee! Dit jaar wordt het natuurlijk net zo 's zomers als afgelopen jaar. We gaan onze sportieve kuiten warmen aan de eerste stralen van een aprilzonnetje.

Met die gedachte wil ik iedereen nog een geweldig, gezond en sportief (we blijven natuurlijk een klein beetje een schaatsvereniging) jaar toewensen!

Tot op het nieuwjaarsdiner!

Ronald

## Mededelingen

### Op de agenda

De afgelopen tijd zijn er weinig activiteiten geweest, maar voor de komende maanden staat er wél weer heel wat op het programma! Dus schrijf de onderstaande data vast in je agenda en/of mail meteen even om je op te geven!

- **Zaterdag 2 februari: Nieuwjaarsdiner in Amersfoort**

Op Zaterdag 2 Februari wordt het traditionele nieuwjaarsdiner van Gesneuveld gehouden! Net als vorig jaar heeft HJ zijn stulpje ter beschikking gesteld om deze altijd zeer goed bezochte activiteit te kunnen organiseren. Zoals altijd is het de bedoeling dat ieder iets meeneemt, wat gezamenlijk geconsumeerd kan gaan worden. Daarvoor delen we de mensen in groepjes in: voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Geef je op door te mailen naar [marjan@gesneuveld.nl](mailto:marjan@gesneuveld.nl) en zet erbij in welk groepje jij graag zou willen zitten. Heb je speciale dieetwensen? Vermeld deze dan ook even.

- **Zaterdag 2 februari: Workshop hardlopen**

Was het weer veel te veel eten tijdens de decembermaand, oud en nieuw en houdt dit niet op met het komende nieuwjaarsdiner? Wees niet bang! Voorafgaand aan het nieuwjaarsdiner is er een speciale workshop hardlopen, gegeven door HJ. Een korte toelichting op de workshop:

*Afgelopen tijd ben ik weer gaan hardlopen. Maar zoals vaker met mij, werd ik soms gehinderd door blessures aan schenen en knieën en altijd gehinderd door de vraag: "is mijn lichaam wel gemaakt om te lopen?" Ik vond het vreemd. Was ik als mens evolutionair gezien niet gemaakt om te lopen en rennen? Ik ging op onderzoek uit en uiteindelijk kwam ik bij de Pose methode ([www.pose-tech.com](http://www.pose-tech.com)). Hier heb ik geleerd (en ik leer nog steeds) dat hardlopen ook een technische sport is, net zoals schaatsen, en dat het een kunst is het zo ontspannen mogelijk te doen en vooral om zo min mogelijk te doen.*

*De middag voor het nieuwjaarsdiner geef ik jullie graag een workshop. Aan de hand van video opnamen en oefeningen gaan we ieders looptechniek bekijken en gaan jullie uitvinden hoe het anders en waarschijnlijk makkelijker en sneller kan.*

*We gaan niet ver rennen, dus ook niet-renners kunnen meedoen.*

*Na deze workshop kun je dan hopelijk voortaan vol goede moed én een goede techniek je burgerbuikje eraf rennen.*

- **30 april t/m 4 mei:  
Fietsweekend in de  
Ardennen**

Ook het fietsweekend voor 2008 is reeds gepland. Zoals altijd vind dit plaats met hemelvaart, dat dit jaar vroeg valt namelijk van 30 april t/m 4 mei. De organisatie is in handen van Mark Groot. Elders in deze Gesmolten kun je hier meer over lezen



Je kunt je opgeven bij Mark Groot ([groot.mark@gmail.com](mailto:groot.mark@gmail.com))



- **Jouw activiteit op de agenda??**

Heb jij een leuk idee voor een activiteit in jouw woonplaats? Dat kan! Bespreek het met één van de bestuursleden, dan zoeken we samen naar een geschikte datum en kan ook jouw droomuitje doorgang vinden, én kan je lekker op de fiets naar huis.

### **Nieuwe website**

De meeste mensen zullen het intussen wel hebben gezien: Gesneuveld heeft een nieuwe website! Je vindt alle info over uitjes, bumapunten, foto's etc. nu op <http://www.gesneuveld.nl>

Ook de e-mailadressen van de bestuursleden zijn veranderd! Je kunt de nieuwe adressen vinden op de eerste bladzij van deze Gesmolten, aan de binnenkant van de kaft.

### **Nieuwe leden**

Er zijn ook weer diverse nieuwe leden bijgekomen. Ze stellen zich voor in de rubriek "Zestien Interessante Vragen". En schrik niet mensen, maar deze jonkies zijn werkelijk geboren zo om en nabij 1983!!

### **Oude leden**

Daarnaast zijn er nog wat oude leden weer terug op de ledenlijst te vinden. Met onze nederige excuses aan Erich, die per abuis op de lijst met wanbetalers terecht was gekomen! Welkom terug Erich (ook al was je nooit weggeweest) ;-)

## Familieberichten

### Goed nieuws: getrouwd

Er zijn weer aardig wat bruiloften en gezinsuitbreidingen geweest de laatste tijd.

Ergens halverwege juli zijn Rudo Bouwhuis en Karin Huijts met elkaar getrouwd. Een echt Gesneuveld-getrouwd-stel!

Op 5 oktober 2007 zijn Cor en zijn vriendin Wietske getrouwd. Een verslag van alle belevenissen op hun trouwdag vind je op hun website:

<http://home.tiscali.nl/corenwietske>



Op 31 augustus 2007 is Arjan Strating getrouwd met zijn vriendin Kirsten.

En op 3 oktober is hun zoon Tom geboren!



En bij Ester en Hessel-Jan is er 26 juli 2007 een tweede zoon geboren: Feike.



Allemaal natuurlijk van harte gefeliciteerd!

### Minder goed nieuws: ziek

Daarnaast heeft ons het nieuws bereikt dat Karin Bouwhuis-Huijts een vervelende darmziekte heeft. Ze heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen, maar is nu aan de beterende hand. Veel beterschap, Karin! We hopen je snel weer gezond terug te zien!

## **2007: Ladiesride en Herenmountainbiketocht**

Op 24 juni verzamelden enkele Gesneuvelden zich in Zwolle voor een gescheiden activiteit. Jantien, Ilse, Simone, Maartje, Tenny en ik zouden gaan meedoen aan de Ladiesride van Leontien van Moorsel.

Omdat de aanhang geen zin had om ons langs de kant te gaan aanmoedigen, had Ronald voor de heren een mountainbiketocht in de bossen bij Heerde geregeld.

Het verzamelen voor ons huis bleek een goed idee, gezien de drukte in het centrum. Nog nooit zoveel vrouwen tegelijk op een fiets gezien... We mochten in het racefietsvak starten, wat betekende dat we mooi voor de meute uit konden. Hoewel we vandaag niet voor snelheid gingen, was het een groot voordeel dat we niet zo erg op andere fietssters hoefden te letten. Daardoor hadden we meer oog voor de route zelf. Voor mij was die grotendeels bekend, maar daarom nog steeds erg mooi. Eerst een stuk door bossen en dorpjes en na het keerpunt met koek en picknicktafels terug langs de Vecht.

Voor ons allemaal gold dat de hele setting van de Ladiesride wat overdreven was, maar het was wel een mooi excuus om gezellig een stukje te gaan fietsen met een groepje meiden. Wat mij betreft doen we dit vaker. Daar hebben we Leontien niet voor nodig!

*Bauke*

## **En, wat doe jij nou?**

Alweer 7 jaar geleden heb ik mijn woonplaats ingeruild voor Gouda. De eerste drie jaar woonde ik in een flat in een buitenwijk van de stad. Daarna heb ik een huisje vlakbij het centrum en het station gekocht, waar ik nu nog steeds met veel plezier woon.

Gouda is best wel een leuke stad. Omdat Gouda niet zo vreselijk groot is, ben je de stad ook vrij snel uit en dan fiets je meteen door het Groene hart. Toen ik hier net kwam wonen heb ik mij best wel verbaasd dat je nog zo leuk kunt fietsen hier in de regio. Toegegeven het is behoorlijk vlak en het kan aardig waaien, maar als je een beetje de weg weet, dan zijn er altijd wel leuke rustige routes te vinden. Vanaf het station ben je met de trein ook behoorlijk snel in Rotterdam, Utrecht of Den Haag.

De eerste 5 en een half jaar in Gouda heb ik bij een klein software engineering bedrijfje gewerkt. Hier maakten we maatwerk software. We maakten onder andere software voor Rijkswaterstaat, Sikkens Bouwverven en de provincie Flevoland om eens wat dwarsstraten te noemen. De diversiteit maakte het werk best wel interessant. Na vijf jaar was ik echter wel uitgekeken. Bovendien werd het bedrijf steeds kleiner en kleiner en de hoeveelheid werk steeds geringer en geringer. Ik was duidelijk toe aan wat anders.



Tegenwoordig reis ik dagelijks met de trein naar Den Haag alwaar ik mijn vouwfietsje pak op weg naar TNO. Ik kan ook met de auto naar mijn werk, maar dat kost me te veel tijd... Bij TNO Defensie en Veiligheid in Den Haag werken zo'n vierhonderd mensen. Dat is ietsje meer dan bij mijn vorige werkgever. Wij doen uiteraard veel werk voor defensie, maar ook voor binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, justitie, verkeer en waterstaat en de NATO.

Bij TNO werk ik voornamelijk aan een software pakket waarmee luchtverdediging gesimuleerd kan worden. Met de software kunnen we allerlei platformen (schepen, raketten, gevechtsvliegtuigen enz.) simuleren. We kunnen complete scenario's invoeren waarbij bepaalde platformen door anderen worden aangevallen. Op deze manier kunnen we kijken of de verdediging van een bepaald gebied een bepaalde luchtaanval zou kunnen doorstaan, maar we kunnen ook militairen trainen door ze achter onze simulatoren te zetten.

In mijn vrije tijd ben ik eigenlijk steeds wat vaker op de ijsbaan te vinden. Ik schaats samen met en tegen Marjan op zondagavond in de marathon. Daarnaast train ik nog wat en ik geef nog wat training aan een klein groepje jeugd. Zomers ben ik nog wel eens aan het skeeleren en ik fiets nog wel eens een paar kilometers door de polders rond Gouda. Wil je eens zien hoe die polders er uit zien, kom dan gerust eens langs, dan geef ik naar believen een korte of wat langere rondleiding.

De bekende pen geef ik door aan Frank Vehof.

Groeten, Johan.

*Dank je Johan, nu zijn we weer wat beter op de hoogte. Frank voor de volgende gesmolten (de zomerversie) zal de redactie van Gesmolten contact met je opnemen om je te vragen jouw leven van nu te beschrijven. Vergeet dus vooral niet de komende tijd al wat leuke anekdotes in je notitieblokje te schrijven dan heb je straks genoeg inspiratie!!!!*

## 2007: een Gesneuveld League in de Tour de France

*Juli is natuurlijk de maand van de Tour de France. En menig Gesneuvelde is misschien wel gestopt met schaatsen, maar is nog wel regelmatig op de fiets te vinden... of natuurlijk gewoon achter de televisie. Dus vandaar dat Gesneuveld een eigen League begon binnen Rondemaster, het Tourspel van het Algemeen Dagblad.*

Er waren negen deelnemers, die dag in dag uit zwoegden om het best mogelijke team samen te stellen. Er werd gestreden om... de Eeuwige Roem. Of nou ja... de roem voor 2007 dan... want het kan natuurlijk maar zo dat we volgend jaar een nieuwe league starten. Maar goed: de uitslag van dit jaar was als volgt:

### Ranking in league Gesneuveld

[Mail je medespelers in deze league](#)

| Positie | Team                                   | Overall | +/-   | Vermogen   |
|---------|--|---------|-------|------------|
| 1       | <a href="#">Racing ducks</a>           | 1327    | +224  | 61.484.787 |
| 2       | <a href="#">lieskesverzet</a>          | 7828    | -1124 | 54.633.487 |
| 3       | <a href="#">team 3s</a>                | 7877    | -1108 | 54.579.418 |
| 4       | <a href="#">Aardige Bottenbreker</a>   | 8054    | -1037 | 54.364.857 |
| 5       | <a href="#">Team Kazemier</a>          | 8470    | +1827 | 53.908.136 |
| 6       | <a href="#">Koën</a>                   | 10222   | -288  | 51.560.230 |
| 7       | <a href="#">Robert Huiting</a>         | 13241   | -2530 | 49.217.861 |
| 8       | <a href="#">Superteam Koerselman *</a> | 13930   | -201  | 48.252.554 |
| 9       | <a href="#">Gesneuveld</a>             | 24485   | -200  | 30.396.138 |

De namen van de teams zijn misschien een beetje merkwaardig. Na wat gepuzzel en gecijfer is de uitslag nog niet geheel herleid. Dit komt vooral doordat Team Gesneuveld zichzelf niet bekend wil (durft?) te maken!

Maar de Eeuwige Roem voor 2007 gaat naar Ilse, die schuil gaat achter de naam Racing Ducks. Lieske eindigt op een mooie tweede plaats, met het team Lieskesverzet. En Marcel eindigt met het brons op de derde plaats, met het team\_3s.

## **Lieve Moeder,**

Ik heb een vraag waar u misschien wel bij kunt helpen. Speciaal omdat u ook een moeder bent. Ik wil namelijk heel graag een kind!

Ik weet dat het ongewoon is voor een man om graag een kind te willen. Maar ik heb nu toch een zekere leeftijd bereikt (laten we het houden op nét iets boven de dertig) en ik merk dat er toch ook in een man een soort biologische klok gaat tikken. Vroeger had ik er totaal geen last van, maar ik kan nu echt heel erg naar een kind van mijzelf verlangen. Als ik in de supermarkt kleine kinderen zie lopen heb ik het al, maar als ik zo'n klein ventje op een mini-mountainbikeje rond zie rijden, dan heb ik het helemaal te pakken. Zo eentje wil ik er ook!

Maar het is wel een lastig probleem. Want ik heb nog niet eens een vriendin. Hoe moet dat nou? Lieve moeder, help mij met uw wijze raad!

Een want-to-be papa

*Dag lieve want-to-be papa*

*Allereerst denk ik dat het helemaal niet ongewoon is voor een man om een kind te willen, mannen praten daar alleen niet zo makkelijk over als vrouwen.*

*Wat je beschrijft is een lastig probleem, ik adviseer je om er als volgt mee om te gaan: als eerste zul je er achter moeten zien te komen of een kind wel echt is wat je wilt. Een idee is om eens een paar dagen, bijvoorbeeld een hele week, een kind van vrienden of familie te leasen. Natuurlijk is een kind op een mountainbike een geweldig gezicht, maar ja, een kind moet ook: slapen (wil niet), eten (lusse nie), vroeg opstaan (lieft brullend wakker worden), binnen bezig gehouden worden als het regent (en dan de hele dag jengelen om snoep en teletubbies), voor dag en dauw weggebracht worden als je moet werken etc. etc. Na een week heb je er vast een beter beeld bij of het wat voor je is of niet. In welke leeftijd je er 1 kunt regelen maakt niet uit, als je zelf een kind hebt krijg je immers met alle leeftijden te maken. Overigens kan een puber wel een vertekend beeld geven, die slapen nl. vaak uit.*

*Het kan zo zijn dat je na deze week voorgoed genezen bent. Je kunt dan bijvoorbeeld, als je toch wilt zorgen, een hond aanschaffen. Tegenwoordig heb je ook fietskarren voor honden, reuzegezellig.*

*Mocht je toch voet bij stuk houden en je kinderwens onverminderd zijn dan kan ik je verzekeren dat er op dit moment vrouwen genoeg rondlopen met dezelfde wens als jij, wellicht zelfs vrouwen die deze gesmolten lezen. Sterker nog, ik weet waarschijnlijk wel iemand. Mocht je dit willen dan wil ik graag voor je bemiddelen, met goede afspraken bereik je een hoop als je hetzelfde doel voor ogen hebt. Ik ben een voorstander van twee aanwezige ouders voor een kind, maar ja, nood breekt wet. Probeer iemand te vinden die dichtbij woont, dat is het makkelijkst.*

*PS: hou je er trouwens wel rekening mee dat je baby ook een meisje kan zijn en geen klein ventje op een mini-mountainbike...*



## Hemelvaartweekend Gesneuveld 2008

Dit jaar is weer gekozen voor het geweldige en afwisselende karakter van de Belgische Ardennen. Onze 'thuis' locatie is Bastogne, dus we zullen mogelijk veel delen afleggen van de befaamde en (mijns inziens) mooiste klassieker voor wielrenners: Liege-Bastogne-Liege oftewel Luik-Bastenaken-Luik. Een tocht over ca. 250 km die velen van waarschijnlijk weleens gereden hebben, mogelijk meerdere keren. *(O ja????? Red.)*

Wat zal dit weekend ons allemaal brengen, voornamelijk weer veel afzien en na afloop gezelligheid in een huisje waar we met 25 man kunnen slapen, en sinds dit jaar geeft de website van de eigenaar zelfs aan dat er 29 man in kunnen... m.a.w. we kunnen dus weer extra mensen meenemen net als vorig jaar. Naast veel fietsen is er natuurlijk ook weer de gelegenheid om kasteeltjes e.d. te bezichtigen zoals het kasteel Laval.

Ons huisje levert ons naast meerdere slaapvertrekken wederom een speelkamer met een voetbaltafel voor de liefhebbers, maar wat ook prettig is...deze ruimte is waarschijnlijk geschikt om onze racefietsen te stallen en dat is weer eens anders dan dat onze fraaie bolides in de eetkamer staan, de MTB's zijn overigens prima te stallen in het bos. De tuin van maar liefst 200 m<sup>2</sup> biedt zelfs een fraai aangelegd terras met barbecue, nu nog hopen op een mooi droog weekend. Wie weet, gezien de datum hebben we mogelijk meer kans aangezien het weekend direct aanvangt op Koninginnedag.

Wie gaan er nog meer mee?

Je kunt je aanmelden op [groot.mark@gmail.com](mailto:groot.mark@gmail.com)

## Zestien Interessante Vragen aan Sander

1. Welke naam staat er in je paspoort?

Sander Bakker

2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?

24

3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)

Flatje

4. Welke scholen heb je doorlopen?

Kleuterschool, Basisschool, Havo, HBO, Universiteit

5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?

Politie van of piloot.



6. Wat ben je geworden?

Cross Border Consultant (dat kende ik jammergenoeg nog niet toen ik een klein jongetje was)

7. Hoe leuk vind je je werk?

Sehr schön!

8. Hoe vaak ga je op vakantie?

Te weinig

9. Wat is je favoriete vakantieoord?

Te veel om op te noemen.

10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?

Geen van vieren op het moment.

11. Bedtijd?

Het is 's ochtends vaak te vroeg.

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

Te weinig

13. Wanneer was je Skeuvellid?

Van 2004 t/m 2007

14. Welke pr's heb je staan?

Met of zonder val?

15. Welke sporten beoefen je nu?

Met het koffie drinken draai ik mee in het a-peleton, verder doe ik veel aan muis worstelen en zit ik met m'n secretaresse in een bureaustoelcurlingteam.

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?

Minder vallen!

## Zestien Interessante Vragen aan Kevin



*1. Welke naam staat er in je paspoort?*

Kevin Jozef Bernardus Capota

*2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?*

24

*3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)*

In een door H.P. Berlage ontworpen portiekwoning aan een Haagsch watertje, aan een laan van kastanjabomen...gelegen in Laakkwartier-Noord bij mijn vrienden van de Hofstadgroep; ik woon graag in probleemwijken (voorheen DeppenBronx – Enschede).

*4. Welke scholen heb je doorlopen?*

Basisschool – VWO - Universiteit Twente (eerste lichting Industrieel Ontwerpen)

*5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?*

Nou, vroeger wilde ik indiaan worden en daarna stoepkrijter en daarna bosbouwer en daarna een hele lange tijd striptekenaar en daarna nog een tijdje architect, maar toen ik 10 werd wist ik het allemaal niet meer...

*6. Wat ben je geworden?*

Nog niks eigenlijk. Ik ben werkloos en verspil mijn tijd met allemaal rare bijbaantjes in de hoop dat ik snel mijn geld bij elkaar heb voor mijn phd-voorstel in Delft.

*7. Hoe leuk vind je je werk?*

Om deze vraag te beantwoorden zal ik een korte sfeerimpressie proberen te geven van één van mijn bijbaantjes:

Je wordt op een veel te vroeg tijdstip wakker gewekerd en je meldt je om 8 uur in een kale witte ruimte met wat tafels, een stapel archiefdozen en een twintigtal jonge

mensen. Je taak is om de hele dag nietjes uit documenten te halen zodat deze gescand kunnen worden. Vervolgens is er een andere taak: het in elkaar nieten van de reeds gescande documenten. Dit gaat 12 uur lang zo door en ondertussen merk je dat de mensen om je heen toch wel anders zijn dan de menssoort 'student' waaraan je zo gewend bent geraakt. Dit andere soort mens luncht bij de McDonalds en eet om 4 uur geen cup-a-soup maar popcorn en om de haverklap krijgen leden van het vrouwelijke geslacht ruzie met elkaar en beginnen ze tegen elkaar te schreeuwen terwijl de mannetjes opdringerig proberen om deze zelfde vrouwen te versieren. De conversaties van dit bijzondere ras van de homo sapiens zijn ook van een ontzagwekkend hoog niveau met als hoogtepunt: "jaaa, de evolutietheorie daar geloof ik niet zo in... ik heb nog nooit een aap in een mens zien veranderen"... Na deze opmerking heb ik mijn hersenen uitgezet en een heerlijke onbezorgde tijd gehad met mijn nietjes en de muziek op mijn MP3-spelertje.

*8. Hoe vaak ga je op vakantie?*

Afgelopen jaar was wel extreem met twee keer een fietsvakantie in de Ardennen, een fietsvakantie in de Alpen, een weekje Finland en pas nog een week Collalbo met de Skeuvel. Hopelijk kan ik het dit jaar overtreffen, tot nu toe zijn er 2 trips gepland...

*9. Wat is je favoriete vakantieoord?*

Toch wel Collalbo; het is ieder jaar weer een garantie voor mooi weer, ontzettend veel lol met je vrienden, chillen in de sauna na een training op top ijs, goede potjes voetbal vóór de training, een fantastische laatste avond in de Zentis, veel en lekker eten en natuurlijk fijn spelletjes verzieken.

*10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?*

Geen van allen...

*11. Bedtijd?*

Het tijdstip waarop ik naar bed ga bereken ik iedere dag aan de hand van een speciale formule maar meestal negeer ik het resultaat.

*12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?*

Soms een wijntje bij het eten, een biertje bij de film en op een gemiddelde uitgaansavond valt het allemaal wel mee...

*13. Wanneer was je Skeuvellid?*

Van 2003 t/m 2007

*14. Welke pr's heb je staan?*

41.88 en 2.09.06

*15. Welke sporten beoefen je nu?*

Schaatsen, wielrennen en voetballen met De Grote 3, Harry Talent en FrieslandHenk (ik zit vanwege veiligheidsoverwegingen op het gebied van botbreuken altijd bij Harry in het team).

*16. Wat is je grote doel voor de komende jaren?*

Heel veel kennis vergaren en hopelijk ook creëren op het gebied van 'experience design' tijdens mijn promoveren, mooie plekken op de wereld zien, leuke mensen ontmoeten en een onderzoekstage in het buitenland doen. En ondertussen natuurlijk veel bijzondere nieuwe muziek en films blijven ontdekken.

**Zestien Interessante Vragen aan Joris**



1. Welke naam staat er in je paspoort?

Joris Cornelis Bokkes

2. Hoeveel kaarsjes stonden er op je laatste verjaardagstaart?

25

3. In wat voor soort huis woon je? (studentenhuis / flatje / villa / etc.)

Een klein appartementje

4. Welke scholen heb je doorlopen?

St. Fredericusschool, Velp

Thomas A Kempis College, Arnhem

Universiteit Twente

5. Wat wilde je worden toen je een klein meisje of jongetje was?

Architect

6. Wat ben je geworden?

Business Analyst



7. Hoe leuk vind je je werk?

Dat weet ik niet, want ik moet nog beginnen.

8. Hoe vaak ga je op vakantie?

Heel vaak

9. Wat is je favoriete vakantieoord?

Zuid-florida: Miami, Key West, the Everglades enzovoorts.

10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?

Single

11. Bedtijd?

24:00

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?

6

13. Wanneer was je Skeuvellid?

Van 2002 tot 2007

14. Welke pr's heb je staan?

Geen idee.

15. Welke sporten beoefen je nu?

Zeilen en Hardlopen

16. Wat is je grote doel voor de komende jaren? Wonen en werken in Manhattan